

## De vrolijke ruil

### hoe Gods liefde verder gaat dan onze schuld

zondag 1 oktober 2023

#### Nederlandse Geloofsbelijdenis

##### Artikel 20 De wijze van Gods verlossing

Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, aan te nemen om in haar te voldoen en de straf voor de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven te dragen. Zo heeft God dan zijn rechtvaardigheid betoond aan zijn Zoon, toen Hij onze zonden op Hem gelegd heeft. Zijn goedheid en barmhartigheid heeft Hij uitgestort over ons, die schuldig waren en veroordelenswaardig, door in volmaakte liefde zijn Zoon voor ons in de dood te geven en Hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door Hem de onsterfelijkheid en het eeuwige leven zouden hebben.

**De term 'vrolijke ruil' komt bij Maarten Luther vandaan. Als hij de band tussen Jezus Christus en zijn kerk omschrijft met het Bijbelse beeld van een bruiloft, noemt hij die 'vrolijk'. Jezus Christus, die God is, goed en rechtvaardig, heeft zich in liefde gegeven om de plaats van mensen in te nemen, die zondig en onrechtvaardig zijn. Hij ruilde met hen: Hij nam hun zonden en zij krijgen door geloof in Hem zijn rechtvaardigheid. Hij gaf zijn leven voor hen, zij krijgen het leven van Hem.**

De onlangs overleden New Yorkse predikant Tim Keller omschreef die vrolijke ruil met drie woorden: *Jezus moest sterven*. Ieder woord is veelzeggend.

#### Jezus moest sterven

Dat Jezus Christus moest sterven toen Hij onze plaats innam, komt door de zonden. Onze zonden hebben namelijk ons lot bezegeld, zoals God ons vooraf al had gezegd bij zijn verbod om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad: *'wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven'*.

De dood is het terrein van Gods tegenstander, de duivel (Hebreeën 2,14). Getekend door de zonden is er voor ons mensen geen ontkomen aan de dood. Angst en slavernij zijn het gevolg (Hebreeën 2,15). Om ons te bevrijden uit de dood, moest God zich met ons identificeren en onze plaats innemen. In Jezus Christus werd God mens, als wij. En Hij moest daarom net als wij sterven. De gevolgen van de zonden troffen ook Hem. Onze schuld werd zijn schuld, onze straf de zijne.

#### Jezus moest sterven

Door onze plaats in te nemen móest Jezus sterven. Hij werd namelijk hogepriester. En een hogepriester is een vertegenwoordiger: van God bij de mensen en van mensen bij God. Door de plaats van mensen in te nemen, werd Hij volledig verantwoordelijk voor hen.

Om te omschrijven dat God zo met mensen gebruikt Hebreeën 2,6 met een citaat uit Psalm 8 de uitdrukking: 'omzien naar de mens' (NBV21). 'Omzien naar' kan ook vertaald worden als 'op bezoek komen bij' of 'ergens op terugkomen'. Dat is een typisch woord dat beschrijft hoe God met mensen omgaat als

Hij hun goed wil doen. Je komt het tegen in: Exodus 3,15; 4,31 en ook in Lukas 1,68.78. Het vertelt dat als God zich het lot van zijn mensen aantrekt, Hij 'afdaalt om er wat aan te doen'. Dat heeft Hij in de komst van zijn Zoon letterlijk gedaan. Maar om ons goed te kunnen doen en te bevrijden, moest Jezus sterven. Zijn sterven betekent leven voor ons.

#### Jezus moest sterven

Jezus' sterven voor ons is een vrolijke ruil. Want als Jézus moest sterven, dan wij niet meer. Als Hij onze plaats inneemt, neemt Hij onze zonden en ongerechtigheid, angst en dood van ons over. En krijgen wij van Hem zijn gerechtigheid, het eeuwige leven met God.

Als Jezus voor ons is gestorven, hebben wij Hém nodig. Dat vraagt om schuldbelijdenis, bekering, overgave aan Jezus Christus. Dan gebeurt ook in ons leven wat Jezus deed op Golgota: dan ruilen we van plek en raken we onze schuld kwijt aan Jezus en ontvangen zijn gerechtigheid en het leven met God dat door Jezus' opstanding uit de dood eeuwig duurt.

Dat is een vrolijke ruil. En geeft blijvende binnenpret. Ons verleden, ons heden, of het nu gaat om schuld of schaamte, om lijden, ziekte, verlies of dood: we blijven van Christus. In Hem hebben we alles. Dat tekent ons leven: duur gekocht door Christus verlangen we ernaar om met en voor Hem te leven.