

Mens, waar ben je?

over Gods zoektocht

zondag 27 augustus 2023

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 17 *Het herstel van het menselijk geslacht door de Zoon van God*

Wij geloven dat onze goede God, toen Hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte en heeft hem getroost, door hem te beloven zijn Zoon te geven, die worden zou uit een vrouw [Galaten 4,4] om de kop van de slang te vertreden [Genesis 3,15] en hem gelukkig te maken.

Bij de clair-obscur-techniek gebruikt een schilder licht en donker om de nadruk te leggen op vooral de lichte delen. Artikel 17 is ook iets van clair-obscur te zien. In het voorgaande was veel donker (zondeval, erfzonde). Maar trekt het licht verrassend de aandacht: God heeft ons niet alleen gelaten. Hij heeft gekozen (16) en redding belooft door Jezus Christus (17).

Gods liefde is ontzettend verrassend. Het evangelie laat ons dat zien, vanaf het begin!

begin van Gods zoektocht

Vanuit Genesis 3 is de betekenis van de zondeval ook te schetsen als *dat wij niet langer meer beschikbaar waren voor de wandeling met God*. Want toen we gezondigd hadden, kwam de schaamte en de

vervreemding. En toen God kwam wandelen, herkenden we Hem... maar verstopte we ons.

Gods vraag klonk toen en die vraag klinkt onafgebroken nog steeds: *“Waar ben je?”*. De toon van Gods vraag was boos én bezerd, streng én verdrietig. Want terwijl God vanaf Genesis 3,14 de gevolgen van de zonden noemde, vervloekte Hij om te beginnen de slang, die de vrouw verleid had tot zonde. En even later maakte Hij de vrouw en de mens duidelijk wat de gevolgen van hun zonden zijn. Maar daartussendoor deed God een belofte toen Hij tegen de slang, Satan, zei: *‘Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel’*.

Dat betekent dat God geen punt zette. Maar toen de zonde net gebeurd was en zijn oordeel niet uit zou blijven, kondigde Hij aan dat er eens een mens zou komen, een nakomeling van de vrouw, die het van de slang zou winnen.

Zo begon Gods zoektocht naar zijn mens, die gezondigd heeft en Gods oordeel heeft verdiend, maar die Hij toch liefheeft.

geschiedenis van Gods zoektocht

Met de moederbelofte begon de geschiedenis van Gods redding. De hele Bijbel vervolgens doet verslag van deze zoektocht: om de mens te bevrijden door de duivel te verslaan, de zonden te verzoenen en de dood te overwinnen. Dit is de rode draad door de hele Bijbel, die je zo kunt weergeven (bron: C.J.H. Wright):



Na een geschiedenis waarin keer op keer bleek dat Gods belofte redder niet door of dankzij de mensen kwam, en God bleef zoeken en roepen, kwam Hij zelf. De maagd Maria zou de redder ter wereld brengen. Maria is Eva's dochter, aan wie God de moederbelofte deed. Kind van de vrouw die de duivel zou verslaan.

Deze geschiedenis van Gods zoektocht is dringend en liefdevol. Waarin je het hoort, hoe ver je ook bent weg gedwaald, hoe vervreemd en beschaamd en geschonden je leven ook geworden is, hoe je ook Gods oordeel hebt verdiend: *‘Maar Ik hou van je’*.

doel van Gods zoektocht

We leven in de tijd van Gods zoektocht. Hij gaf niet op. Hij gaat door tot het laatst. Satan verliest het uiteindelijk voorgoed. In tussentijd zoekt God mensen en dat doet via zijn kerk, via ons.

God zoekt door Jezus Christus, zo is te zien in de geschiedenis van Zacheüs (Lukas 19,1-10). Zacheüs bleef op afstand, verstopte zich min of meer. Maar dat Hij tevoorschijn geroepen werd door Jezus Christus, de belofte redder, en dat hij op die roep antwoordde, vond Zacheüs Gods redding.

God is nog steeds met zijn zoektocht bezig om verlorenen te redden. Hij doet dat via ons.