

Is het erfelijk?

over de erfzonde

zondag 6 augustus 2023

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 15 De erfzonde

Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn en die in de mens, als uit een wortel, allerlei zonden voortbrengt. Zij is zo lelijk en gruwelijk voor God, dat er voldoende reden is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij wordt ook zelfs door de doop niet helemaal te niet gedaan, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water ontspringt, als uit een onzalige fontein. Zij wordt evenwel de kinderen van God niet tot hun veroordeling toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, in het verlangen om van het lichaam des doods verlost te worden. En hiermee verwerpen wij de dwaling van de pelagianen, die zeggen dat deze zonde alleen door navolging plaatsvindt.

Wat iemand wordt, is deels afhankelijk van zijn aanleg en deels van de omstandigheden waarin hij geboren wordt en opgroeit. Om topresultaten te halen met een sporter moet zowel goede genen en lichaamsbouw hebben als de goede training en trainingsmogelijkheden. Dat geldt op veel gebieden: er is de kant van wie je van nature bent (nature) én de kant van wat je vormt en beïnvloedt, zoals opvoeding en training (nurture).

Dat wij zondige mensen zijn, is dat onze aanleg, zijn we zo van nature (*nature*)? Of worden we zo gemaakt door onze omgeving, opvoeding e.d. (*nurture*)?

Gevangene van ons verleden

Zonde is geen aangenaam onderwerp, maar blijkbaar wel heel belangrijk. In zijn reactie op onze zonde om ons van de macht en de gevolgen daarvan te kunnen bevrijden, moest God zover gaan dat Hij in zijn Zoon Jezus Christus onze schuld overnam en voor ons stierf. Blijkbaar is de zonde iets heel kwalijk, dat ons mensen dieprijpend en verwoestend beïnvloedt.

Hoe diep zit de zonde dan bij ons? Het gaat terug tot hoe wij ter wereld komen. Het gaat over onze natuur (*nature*). Wij zijn nakomelingen van de eerste mens Adam. En de zonde van Adam in het paradijs, de 'zondeval', bepaalt wie wij vandaag zijn. Zijn zonde (= doelmissen, overtreden van Gods wil) raakt ons. Romeinen 5 laat zien

- dat via Adam de zonde in de wereld kwam en daarmee de dood over ons is gekomen;
- dat geen mens aan de dood en de zonde ontkomt (ieder mens heeft gezondigd);
- dat de overtreding van Adam tot veroordeling van alle mensen heeft geleid.

Dat betekent dat we als schuldige mensen ter wereld komen. In ieder geval als mensen die zich niet kunnen losmaken van de schuld van Adam en daarom zelf ook zondigen. We hebben in ons een neiging-van-God-af.

Wij zijn met zondigen vergroeid. Gedrag om ons heen dat tegen Gods wil ingaat, helpt ons nog verder de verkeerde kant op. Het is belangrijk om Gods spreken over onze zonde serieus te nemen. Want het evangelie is Gods goede nieuws. Om ons mensen te redden! Van Gods oordeel, van ons verleden, van de macht van de zonden en van de dood. Juist de komst van Jezus maakt duidelijk dat het zo bij ons zo diep fout zit.

Vrij van ons verleden

In Romeinen 5 vergelijkt Paulus Adam met Christus. Hij laat zien dat

- zoals Adams overtreding het leven beïnvloedt van allen die bij hem horen, het geschenk van Christus het leven beïnvloedt van allen die bij Hem horen;
- dat de overtreding van Adam tot veroordeling heeft geleid, maar dat de genade van Christus tot vrijspraak heeft geleid;
- dat het geschenk van Jezus Christus het gevolg van de zonde van Adam verre te boven gaat.

De Bijbel spreekt over de concrete zonden die we doen. Maar schetst ons ook als mensen die compleet, fundamenteel afhankelijk zijn van Jezus Christus. Door Hem worden wij nieuwe mensen. Vrij van ons verleden, vrij van het onvermijdelijke om te zondigen. Het blijft een strijd tussen wat onze oude natuur wil en wat de Heilige Geest in ons wil, als Hij ons de weg achter de Heer Jezus leert gaan. Maar door het geloof in Christus vergeven, leven we als nieuwe mensen, die verlangen om hoe langer hoe meer Gods wil te doen.