

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 8 *De heilige Drie-eenheid*

Volgens deze waarheid en dit woord van God geloven wij in één God, die een eeuwig wezen is, waarin drie personen zijn, daadwerkelijk en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, de oorsprong en het begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. De Zoon is het Woord, de wijsheid en het beeld van de Vader. De Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht, die uitgaat van de Vader en de Zoon.

Uit dit onderscheid volgt echter niet dat God in drieën gedeeld is. Want de Heilige Schrift leert ons dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wel ieder hun zelfstandigheid hebben, onderscheiden door hun eigenschappen, maar zo, dat deze drie personen slechts één God zijn. Het is dus duidelijk dat de Vader niet de Zoon is en dat de Zoon niet de Vader is; eveneens dat de Heilige Geest niet de Vader of de Zoon is. Intussen zijn deze personen, die zo onderscheiden zijn, niet gedeeld of onderling vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen en ook de Heilige Geest niet, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want ze zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in eenzelfde wezen. Er is geen eerste noch laatste, want Zij zijn alle drie één in waarheid, in macht, in goedheid en in barmhartigheid.

Artikel 9 *Bewijzen voor de Drie-eenheid*

Wij weten dit alles zowel uit het getuigenis van de Heilige Schrift als uit de werkingen [van deze personen] en voornamelijk die wij in onszelf gevoelen. De getuigenissen van de Heilige Schriften die ons leren deze heilige Drieuldigheid te geloven, zijn op veel plaatsen in het Oude

Testament beschreven. Wij behoeven ze niet [alle] op te sommen, maar alleen met onderscheidingsvermogen een keus te maken. (...) En hoewel deze leer het menselijk verstand ver te boven gaat, toch geloven wij die nu op grond van het Woord en wij verwachten de volle kennis en vrucht ervan in de hemel te zullen genieten. Verder moeten we ook letten op de bijzondere ambten en werkingen van de drie personen jegens ons: de Vader wordt genoemd onze Schepper door zijn kracht; de Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser door zijn bloed; de Heilige Geest is onze Heiligmaker door zijn inwoning in onze harten...

Jezus Christus bad tot zijn Vader: “Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus”. God kennen betekent niet dat we Hem kunnen vatten. In geloof spreken we Hem na en leren we woorden geven aan wat Hij van zichzelf aan ons bekendmaakt.

drie-enig

God is één, enig, zo belijden we met Israël mee (Deuteronomium 6,4). Er is geen andere. Hij is onveranderlijk dezelfde in liefde, genade, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid (Exodus 34,6-7). Maar luisterend naar Hem ontdekken we dat Hij meer is dan eenvoudig, altijd in relatie. Lezend in het Oude en doorlezend in het Nieuwe Testament ontdekken we dat de ene God tegelijk drie personen is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo mogen we Hem kennen. Leren liefhebben, aanbidden en vereren. Met Hem omgaan en tot Hem bidden.

Vader

De Vader is onze Schepper. Hij is het die zijn Zoon belooft in Genesis 3,15. Hij is het die profeten stuurt. Zijn beloften doet. Zijn Zoon zendt in de wereld (Johannes 3,16). Hij laat zich kennen in Jezus zijn Zoon. Hij verwijst ons mensen naar Hem (zie Matteüs 3,17; 17,5). Maar zijn werk doet Hij samen met de Zoon en de Geest; in schepping én verlossing.

Zoon

De Zoon treedt op de voorgrond als het gaat om de verlossing. Hij daalt neer uit de hemel en wordt mens (Filippenzen 2,6-8). Hij neemt onze schuld op zich; door Hem verzoent God de wereld met zichzelf (2 Korintiërs 5,18-21). Hij is de redder; door geloof in Hem raken we ook zelf met God verzoend. Maar Jezus zelf verwijst steeds naar de Vader. Als de Heilige Geest komt, verwijst Hij naar Jezus, als de weg tot de Vader. Het evangelie draait om Jezus, maar gaat om God!

Geest

De Geest wordt gezonden door de Vader en de Zoon. Hij brengt mensen tot geloof in Jezus. En brengt hen zo bij de Vader thuis. Zo worden mensen dankzij de Geest door Jezus met God verzoend. Maar de Geest vernieuwt de gelovigen dan ook; Hij komt in hen wonen en maakt hen heilig, lijkend op Jezus. Hij zorgt ervoor dat ze met God leven en kunnen getuigen in de wereld (Handelingen 1,8) en vrucht kunnen dragen tot eer van God (Galaten 5,22-23).