

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 5

Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en canoniek om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel alles wat zij bevatten. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent, maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat ze van God zijn, terwijl zij ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die daarin voorzgd zijn, gebeuren.

Artikel 7

Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd, anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. *Al was het een engel uit de hemel*, zoals de apostel Paulus zegt [Galaten 1,8]. Want omdat het verboden is *aan het Woord van God iets toe- of iets af te doen* [Deuteronomium 4,2; 13,1], blijkt daaruit voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen.

Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid van God (want de waarheid gaat boven alles), noch het grote aantal, noch de oudheid, noch de concilies, decreten of besluiten. Want *alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en lichter dan lucht* [Psalm 62,10]. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals

de apostelen ons geleerd hebben: *Onderzoek altijd of een Geest van God komt* [1 Johannes 4,1]. Evenzo: *Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis* [2 Johannes,10].

Je kunt de Bijbel vergelijken met een leeuw: die hoef je niet te verdedigen. Als je wilt weten waartoe hij in staat is, hoef je hem alleen maar los te laten... God is zelf aan het woord in de Bijbel. Dát geeft de Bijbel gezag. Het is belangrijk dat te herkennen en daaraan vast te houden. Dat vraagt een gelovige, ontvankelijke en gehoorzame omgang met de Bijbel. Dat is iets van elke dag en van je leven lang.

hart

De Bijbel is niet uit de lucht komen vallen, maar is ontstaan via een lange geschiedenis van eeuwen. Gods Geest als uiteindelijke auteur van de Bijbel heeft vele mensen ingeschakeld en is betrokken geweest bij alle fasen waarin de Bijbeltekst is ontstaan, zodat het uiteindelijk de Bijbel werd die wij hebben ontvangen. Het was niet zijn intentie om een zogenaamd 'foutloos' boek te laten schrijven maar om Gods eigen stem te laten horen in het getuigenis van de feiten die in de Bijbel werden geboekstaafd. *Gods Geest, die alles doorgrondt, zelfs de diepten van God* (1 Korintiërs 2,10), laat ons weten wat God ons wil laten weten.

De kern van de hele (Bijbelse) geschiedenis is Jezus Christus. Dat herken je in de Bijbel en het is goed om bij het Bijbel lezen op die kern gefocust te zijn.

De volgende tijdlijn kan daarbij helpen:



hoofd

Als Gods Geest via de Bijbel Gods stem laat horen en Gods hart laat zien, dan vraagt dat van ons dat we de Bijbel hoogst serieus nemen. De Bijbel bedoelt niet dat we ons verstand uitschakelen om te kunnen geloven. Maar juist om luisterend ons verstand te gebruiken en ons door God zelf laten overtuigen. Het kan helpen dat de kerk ons zegt dat Gods Woord betrouwbaar is, maar uiteindelijk kan alleen God zelf ons overtuigen. Gods Geest overtuigt via zijn Woord.

Als het gaat om het gezag van kerkelijke uitspraken, belijdenissen en de Bijbel is de Bijbel het fundament. Daarop gegrond zijn de belijdenisgeschriften. En daarna komen de verdere kerkelijke uitspraken. We moeten alles steeds toetsen aan Gods eigen Woord.

hand

God spreekt ons hoofd én ons hart aan. Door zijn Woord reikt Hij ons zijn hand om het leven met Hem te ontdekken en te beleven: *Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft* (1 Korintiërs 2,9). Daarom is het onmisbaar om dagelijks luisterend in Gods Woord te blijven lezen.

