

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede.

In 1561 ontstond de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Geschreven door Guido de Bres. Het opschrift van deze belijdenis is 'Ware christelijke belijdenis van de Nederlandse Kerken, die de hoofdsom bevat van de leer van God en van de eeuwige zaligheid der zielen'. Daaruit spreekt een jaloers makende zekerheid. Is er wel zo zeker over God te spreken? Deze eeuwenoude belijdenis werd gehard en beproefd door het lijden dat gelovigen vanwege deze geloofsbelijdenis moesten ondergaan. Dat op zichzelf maakt deze geloofsbelijdenis echter nog niet geloofwaardig en helpend voor vandaag. Maar dat deze belijdenis ons leert te verwoorden wat God ons in de Bijbel over zichzelf laat weten, dát maakt dat we ons graag door haar laten meenemen en leren.

belijden

'Belijden' is in het Grieks van het Nieuwe Testament *homo-logéoo* wat *hetzelfde zeggen* betekent (*homo* = hetzelfde; *logéoo* = spreken (denk aan logopedie)).

Belijden doe je me je mond, maar niet zonder je hart. Zo staat het ook in Romeinen 10,10: *'Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered'*.

Daarom komt geloof belijden en vertrouwen met ons hart door luisteren naar wat God ons zegt. Romeinen 10,17: *'Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus'*.

God leren kennen kan alleen als je Hem aan het woord laat en naar Hem luistert. Zo leer je Hem gelovig nazeggen. Maar ook vervolgens is het zo: groeien in het kennen van God kan alleen door zijn leerling te zijn. Jezus heeft zijn kerk opgedragen om alle volken tot zijn leerlingen te maken, door hen te dopen én door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Hij hen opgedragen had (Mt. 28,19-20).

goede woorden

Er worden veel woorden gevonden in dit artikel om over God te spreken. God is

enig: er is geen ander, Hij is de enige God (Dt. 6,4);

eenvoudig: niet simpel maar éénduidig, niet onduidelijk zodat je zou moeten zeggen: 'God is eigenlijk anders...';

geestelijk: God is geen mens (Hos. 11,9); Hij is anders dan wij, alleen met zichzelf te vergelijken;

eeuwig: Hij was er voordat de tijd begon en zal er zijn na de laatste dag (Ps. 90,1-2);

onbegrijpelijk: Hij is te groot voor ons begrip (Js. 40,28);

onzienlijk: geen mens heeft Hem gezien en kan Hem zien (1 Ti. 6,16; Ex. 33,20); toch mogen we Hem kennen zoals Hij zich heeft laten zien in zijn Zoon, die *'het beeld is van God, de onzichtbare'* (Kol. 1,15);

onveranderlijk: in zijn trouw, genade, geduld, rechtvaardigheid; er is bij Hem geen verandering of verduistering (Jk. 1,17);

oneindig: nergens of nooit is Hij er niet (Ps. 139);

almachtig: Hij is de Schepper van hemel en aarde; Hij is Verlosser en Overwinnaar (Js. 40,12-31; Op. 1,8);

volkomen wijs: Hij is zelfs de 'alleen wijze' God (Rom. 16,27); zijn wijsheid geeft rust (Ps. 16,7);

rechtvaardig: onrecht en kwaad blijven dankzij God niet bestaan; Hij is volkomen betrouwbaar en zal eens alle onrecht(vaardigen) veroordelen (Op. 15,3; 16,5,7);

goed: God is in-en-in goed. 'God is liefde', wat het meest bleek in de gave van zijn Zoon (1 Joh. 4,8-10). Iedere goede gave komt van God (Jk. 1,17).

op muziek gezet

Alles wat over God te zeggen is, wat Hij ons over zichzelf laat weten, wil geloofd én *beleden* worden. De belijdenis is bedoeld als aanbidding. De Heilige Geest wil ons leren wat we van God 'te weten komen' te verwerken tot aanbidding: *'Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen'* (1 Tm. 1,17).

