

Bijbeltekst

Johannes 16,23-24

²³Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. ²⁴Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Heidelbergse Catechismus

Vraag 129 Wat betekent het woordje amen?

Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang.

In Johannes 14-16 gaat het verschillende keren over het gebed 'in de naam van Jezus'. Er is een gewoonte om onze gebeden te besluiten met iets als 'Wilt U ons verhoren uit genade, om Jezus' wil'. Is dat hetzelfde als bidden *in Jezus' naam*? Of betekent bidden *in Jezus' naam* iets anders of misschien zelfs iets meer dan je gebed besluiten met *'om Jezus' wil'*?

een nieuw gebed

De uitdrukking 'bidden in Jezus' naam' vinden we alleen in Johannes 14-16. Voor die tijd was het duidelijk niet aan de orde. Zo blijkt wel uit Jezus' woorden: 'Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd...'.
Johannes 14-16 staan in het teken van Jezus' naderend afscheid van zijn leerlingen. En zijn leerlingen zijn er onzeker en verward door. Jezus begon in h 14 met hun te zeggen: 'Wees niet ongerust...'.
Herhaaldelijk spreekt Jezus over afscheid nemen. En over elkaar terugzien. Soms lijkt het dat Jezus bij dat weerzien aan Pasen denkt. Bijv. Joh. 14,18-19: 'Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven'. Dat is Pasen. De dood zal niet voorgoed scheiding maken tussen Jezus en zijn gelovigen. Maar soms krijg je de indruk dat het ook om een veel langere periode van 'elkaar niet meer zien' gaat. Want de Heer Jezus zegt vervolgens ook dat Hij naar de Vader zal gaan. En in Joh. 16,7 zegt Hij: '...als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden.'

De Heilige Geest zal zorgen voor de blijvende band met Jezus. Hij zal de leerlingen Jezus' woorden laten herinneren. Hij zal voortdurend bij zijn leerlingen zijn. En al zien ze Jezus niet meer, toch zijn ze door de Geest straks met Hem verbonden. Dat is de drempel waarvoor ze samen staan. Vlak voor het sterven, de opstanding, de hemelvaart, Pinksteren, de wederkomst... Er breekt een nieuwe tijd aan.

Jezus' naam

In de Bijbel vertelt iemands naam dikwijls wat over de persoon. Dat geldt helemaal bij Gods eigen naam. God maakt door zijn naam zichzelf bekend. Dat geldt ook van de naam Jezus. De naam van Jezus en de persoon van Jezus kun je niet van elkaar losmaken. Jezus' naam is Jezus' persoon, zoals Hij zichzelf aan ons geopenbaard/bekendgemaakt heeft.

De leerlingen mogen bidden in Jezus' naam, omdat Jezus' ervoor zorgt dat er wat te bidden valt. Hij zal het

nieuwe leven verdienen. Hij zal de Geest zenden. Dus Hij maakt alles klaar voor het leven met en voor God.

een gebed in actieve dienst

Wie bidt in de naam van Jezus moet direct met Jezus verbonden zijn om het leven met God en voor God te leven. Zoals de leerlingen. Zij hadden Jezus lief en hebben geloofd dat Hij van God was uitgegaan, Joh. 16,27. Bij die persoonlijke verbondenheid met Jezus door het geloof, hoort het leven met en voor God. De Geest kwam om de gelovigen verbonden met Jezus tot Gods eer te laten leven. Bij dat leven hoort de vrijmoedigheid te mogen bidden *'in Jezus' naam'*.

Dit is anders en meer dan je gebed besluiten met *om Jezus' wil*. Als je mag bidden in Jezus' naam betekent dat, dat je gebed de kracht heeft alsof Jezus het zelf bad. Dat je zo tot de Vader mag gaan: Vader, ik kom U vragen om wat ik nodig heb. En ik onderteken mijn gebed met Jezus' naam... Hoe kun je zó bidden?

een vrijmoedig gebed

De belofte van de Here Jezus wekt veel verwachting: '...vraag het [in mijn naam] en je zult het ontvangen'. Maar bidden *'in Jezus' naam'* zegt vooral iets over wát je bidt. Dat je dat aan de Vader vraagt wat past bij Jezus. Bij wat Hij deed en zei; vgl. 1 Johannes 5,14.

Gods beloften zijn betrouwbaar. Je mag om de vervulling ervan bidden in Jezus' naam. En dan heeft God zijn naam eraan verbonden om deze gebeden te verhoren. Wie bidt in Jezus' naam kan rustig 'amen' zeggen.

“Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde!” (Psalm 34,6)