

Heidelbergse Catechismus

Vraag 124 *Wat is de derde bede?*

Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel.

Net als de eerste twee gebeden in het Onze Vader is ook het derde er een van overgave: ‘Laat uw wil gebeuren!’.

Als Gods koninkrijk komt, wordt ook Gods wil gedaan. Bij het gebed om de komst van Gods koninkrijk gaat het niet slechts om die komst ná de laatste dag, maar eerst ook om de komst hier en nu, - in ons, door ons en om ons heen. Zo is ook het vervolgsgebed om het laten gebeuren van Gods wil een gebed voor hier en nu: Laat uw wil gebeuren! Geef ons dat wij zullen doen wat U wilt, en laten ook anderen dat doen!

Wat God wil

Het kan heel berustend klinken: ‘...maar laat uw wil geschieden’. Een passend gebed als er dingen gebeuren die wij niet wilden en die wij niet kunnen veranderen: dat je je dan overgeeft aan God die je leven leidt. Laat niet gebeuren wat ik wil maar wat U wilt.

Dat lijkt op het gebed van de Here Jezus in Getsemané (vgl. ook Handelingen 21,13). Maar dat is veel meer dan berusting. Het is overgave aan de wil van God, die soms niet (helemaal) duidelijk is maar meestal heel duidelijk. Laat uw wil gebeuren... laat mij uw wil doen.

God heeft laten weten wat Hij wil. Daarom heeft Hij tot ons gesproken en spreekt Hij nog door zijn Woord en

Geest. De wil van God wordt duidelijk in de Tien Woorden. Maar dan heel nadrukkelijk niet op een manier alsof het de Heer alleen maar zou gaan om het houden van tien regels. Het zijn Tien Woorden waarmee Hij het leven van zijn volk aan zich bindt, waarmee Hij hun hart vraagt. Om Hem helemaal en Hem alleen toe te behoren.

Met dezelfde hartstocht preekten ook de profeten over de wil van God. In het geding met Israël in **Micha 6** zegt de Heer dat ook nadrukkelijk:

*‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.’*

De wil van God doen betekent eenvoudig gezegd met de Heer leven, in het spoor van zijn geboden gaan. In het Nieuwe Testament wordt de wil van God verbonden aan het volgen van Jezus Christus. Bijv. Johannes 6,40: *‘Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft...’.*

Wat ik wil

Om te doen wat God wil hebben we een vernieuwing nodig, - door Jezus Christus en door de Heilige Geest. Om te gaan willen wat God ook wil. Om gehoorzaamheid te leren.

Dat vraagt om te beginnen om een nieuw begin (wedergeboorte) door de Geest van God. Maar vervolgens vraagt dat ook om een voortdurend proces van vernieuwing van ons denken en handelen. Zodat we door steeds meer te leren denken zoals past bij God, ook steeds meer gaan doen wat past bij Hem en tot eer is van Hem. Als we ons door de Geest laten leiden en met Christus verbonden leven, zal het nieuwe leven groeien en sterker bij ons worden.

De Bijbel is er tegelijk duidelijk over en de praktijk van een christenleven laat het ook merken, dat dit ook een strijd betekent tegen eigen, verkeerd-gerichte verlangens in ons (vgl. bijv. Galaten 5). Om jezelf te leren verloochenen, je kruis op je te nemen en Christus ook echt te volgen.

Voor een wedergeboren christen is het een grote vreugde en een diep verlangen, waarmee je dit gebed mag bidden: Vader, laat uw wil gebeuren, ook bij mij! Maar dat kost soms ontzettend veel. Overgave gaat niet zomaar. Denk maar aan de Heer Jezus in Getsemané. Wat kostte Hem zijn overgave aan de wil van zijn Vader, - Hij werd zeer angstig.

Een gebed

Ook uit dit gebed dat de Heer Jezus ons leerde, wordt duidelijk dat God ons wil geven waar Hij ons om vraagt. Hij wil ons geven dat we zijn wil gaan doen. We mogen Hem erom vragen.

We hebben nodig om *Gods wil* te kennen. We hebben nodig om *Gods hart* te kennen. In de omgang met Hem wil Hij ons dat leren, - door zijn Woord en Heilige Geest.

Gods Geest wil ons leren om de wil van God toe te passen in onze concrete situaties. Hij wil ons leren om achter Jezus aan te gaan. En onszelf te verloochenen en Gods wil te gehoorzamen. Er is geen grotere vreugde dan in navolging van Jezus de wil doen van zijn en onze hemelse Vader.

O Here God, Heilige Vader, die ons geroepen hebt door Christus om deel uit te maken van dit Genadeverbond, wij nemen met vreugde het juk van gehoorzaamheid op ons en wij verbinden ons, uit liefde voor U, uw volmaakte wil te zoeken en te doen.