

Heidelbergse Catechismus

Vraag 122 Wat is de tweede bede?

Uw rijk kome. Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen; bewaar uw kerk en breid haar uit; vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig Woord beraamd worden; totdat de volkomenheid van uw rijk aanbreekt, wanneer Gij alles zult zijn in allen.

‘Uw koninkrijk kome’ is het gebed van een liefhebber. Iemand dus die de Koning liefheeft en intens verlangt dat zijn koninkrijk zich uitbreidt. Dat maakt ook dit gebed tot een heel persoonlijk gebed.

Als je dit bidt, gaat het dus niet alleen om Gods koninkrijk, maar ook om hoe jij tegenover God en zijn koninkrijk staat. Dit bidden betekent ook: gebruikt U mij alstUblieft voor de komst van uw koninkrijk.

Gods koninkrijk

‘God is koning’ is niet altijd een vanzelfsprekende belijdenis. Het wordt door velen ontkend, tegengesproken. Velen kiezen voor andere koningen/goden. Toch is God koning.

Al verbraken wij de band met Hem in het paradijs en trokken daarmee de wereld mee de vernieling in, God blijft onze koning. Rechtvaardig én... genadig. Hij verklaarde zijn opstandige, rebelse mensen zijn liefde. Hij is koning en minnaar tegelijk!

Hij wil niets liever dan zijn mens terugbrengen onder zijn hoede en regering. Omdat dan alleen het leven goed en veilig is.

Voor mensen die zijn redding, bescherming, genezing, zorg zo hard nodig hebben, wil God weer koning zijn. Psalm 72 geeft een prachtig voorbeeld hoe het er in Gods koninkrijk aan toe gaat. Zwakken en kwetsbaren wordt recht gedaan. Armen worden gered. De rechtvaardigen zullen bloeien. De zwakken en hulpelozen die om hulp roepen worden bevrijd. Weerlozen en armen vinden ontferming, enz.

De psalm is een profiel van Jezus Messias, de beloofde koning op Davids troon. Toen Hij zijn werk begon, zei Hij: *‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’.*

Jezus bracht Gods koninkrijk nabij. Door zijn kruis en opstanding heeft Hij het koninkrijk van God geopend. Vluchtelingen, verloren zonen kunnen door Hem weer thuis komen bij God.

Gods koninkrijk is met Jezus gekomen. Het is er. Tegelijk is het er nog niet helemaal... Dat zal er pas zijn als Jezus weer komt. Voor die tijd daartussen leert Jezus bidden: *‘Uw koninkrijk kome’.*

In ons

Bidden om de komst van Gods koninkrijk is een persoonlijk gebed. Dat God in jouw leven regeert. Dat je merkbaar bij Hem hoort. En daarin wilt groeien. Zie de brief aan Diognetes, vooral h. 5: https://www.godsplan.eu/index_htm_files/Diognetus_knmerken_van_een_Christen.pdf.

Er is geen onderwerp waar Gods koningschap niet aan raakt. Bij Gods koninkrijk horen, betekent immers een totaal nieuw leven! Het begint met de nieuwe geboorte (vgl. Johannes 3). En dan ook een totaal nieuwe levensrichting. Daarmee word je immers verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het

koninkrijk van de Zoon van Gods liefde! Dat beïnvloedt heel ons leven. Het is de bedoeling dat ons leven steeds meer doortrokken wordt van Gods koninkrijk, zodat het steeds meer op Psalm 72 lijkt. Een gebed voor elke dag!

Om ons heen

Bidden om de komst van Gods koninkrijk is bidden dat anderen ook binnen Gods koninkrijk worden gebracht. En dat er steeds meer zichtbaar wordt van de overwinning van Jezus op de machten van de duisternis.

In Handelingen 1 vragen Jezus’ leerlingen wanneer Gods koninkrijk voor Israël wordt hersteld. Het hoe en wanneer daarvan zijn aan de Vader voorbehouden. Maar wat tot die tijd voor Jezus’ kerk geldt is blijikbaar: *getuigen!*

Het gebed speelt bij de komst van Gods koninkrijk een grote rol. Vgl. oproepen als van Paulus in Efeziërs 6,18-20. Zie ook Handelingen 4,24-31.

Door ons heen

Doordat de Here Jezus ons dit laat bidden, betreft Hij ons helemaal bij dit gebed. En geeft daarmee opnieuw richting aan ons leven. Onze Vader, het gaat ook mij om úw koninkrijk. In uw wereld, die uw herstel nodig heeft. Bij uw mensen, die uw redding nodig hebben. En die in Gods naam barmhartigheid nodig hebben.

Als onze koning vraagt God ons helemaal. Om als zijn kinderen te leven in een wereld waarin Satan zich keert tegen God en zijn Gezalfde. Waar zovelen zich door Satan laten gebruiken. Heer, hier zijn wij. Laat in deze wereld uw koninkrijk merkbaar komen... en gebruik ook mij daarvoor!