

Heidelbergse Catechismus

Vraag 122 Wat is de eerste bede?

Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: geef ons ten eerste dat wij U op de juiste wijze kennen en U heiligen, roemen en prijzen om al uw werken, waaruit uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid helder stralen. Vervolgens dat wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd maar geëerd en geprezen wordt.

Door het geloof in Christus mag je God weer Vader noemen. De Here Jezus leert ons in het Onze Vader te bidden als een kind dat zich helemaal op zijn vader richt: ‘Vader, het gaat me om uw goede naam!’ ‘Uw naam worde geheiligd.’ In de Bijbel is een naam veelzeggend. Hij zegt wie iemand is. Dat geldt zeker Gods naam.

kennen

God laat zich niet zien, maar Hij noemt in de Bijbel wel zijn naam. En zoals zijn naam, zo is Hij ook! Hij laat zich noemen en zegt: Zo kun je mij roepen en dan laat Ik mij vinden. Zo ben Ik, daar kun je van op aan.

Op twee belangrijke momenten in het Oude Testament noemt God zijn naam heel nadrukkelijk: Zó ben Ik, hier mag je op rekenen!

Allereerst toen God Mozes ontmoette in de woestijn, op het punt dat Hij Israël uit Egypte ging bevrijden. Toen vroeg Mozes naar Gods naam. En de HEER antwoordde: *‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN” heeft mij naar u toegestuurd.’*

Het andere moment stelde God zich uitgebreider voor. Toen Israël had gezondigd met het gouden kalf en God

toch in zijn genade weer met Israël verder wilde. Toen noemde Hij zijn naam: *‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.’*

Dat is dan niet alleen maar Gods naam, maar zó is Hij ook. Dat laat Hij merken. Daar kun je van op aan...

Dat God zo is heeft Hij het meest door Jezus bewezen. Hij heeft Gods naam voor ons gespeld en ons door zijn leven en dood laten zien dat de Vader is wie Hij zegt dat Hij is.

Als Gods naam geheiligd wordt, wordt erkend dat God is zoals zijn naam zegt. Een gebed dus dat God gezien en geëerbiedigd wordt in jouw leven en in de wereld om je heen. Dat God geëerd wordt om wie Hij is, dus.

aanbidden

Dit gebed is een passend antwoord op Gods liefde! Een re-actie op hoe God zich aan ons bekend heeft gemaakt. Om te beginnen loven wij U, Vader. Wij prijzen uw naam! Het is ons verlangen dat die geweldige naam van U wordt grootgemaakt en bezongen!

Als je God liefhebt, wil je niets liever dan dat zijn naam wordt *geheiligd*. Dat Hij zich meer en meer zal laten zien en gezien wordt als de God die Hij is. En daarom aanbid je Hem om wie Hij is: Machtige, wijze, goede, rechtvaardige, barmhartige en trouwe Vader, ik aanbid U. En je verlangen is ook dat die naam van God door steeds meer mensen wordt aanbeden. Zo wordt dit gebed van aanbidding ook zomaar een gebed om over God te getuigen naar anderen.

Bijbelse lofprijzing is: God bezingen, zijn daden bezingen. Laten horen wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Bijbelse

lofliederen bezingen Gods naam. Gods naam die je ook af kunt lezen uit zijn daden.

God aanbidden, zijn naam eren, mag ook een plek hebben als het leven moeilijk is. Als er twijfels zijn en donkere tijden. Dan mag het gebed ‘Laat uw naam geheiligd worden’ een gebed zijn om in te grijpen in jouw moeiten en strijd met bijv. de aanvallen van Satan en de verleiding van de zonde. Lees de Psalmen maar. Heer, grijp in! Treed handelend op. Laat mijn vijanden zien, dat U God bent.

Heer, U noemt mij uw kind, ik mag U mijn Vader noemen... Maak uw naam waar, ook in de moeiten van mijn leven! Laat het zien, dat wie op U vertrouwt niet beschaamd wordt!

toewijden

Wie moet dat doen, Gods naam heiligen? Wie kan dat doen? Net zo goed als bij de volgende bedden ‘Laat uw koninkrijk komen’ en ‘laat uw wil gebeuren’ kan er maar één daarvoor zorgen: God zelf, door de kracht van zijn Geest.

Maar de Here Jezus leert óns dit te bidden. Daarmee raakt het ons hele leven. Vader, Laat uw naam geheiligd worden! Het gaat om U. Het gaat erom dat U zo gekend en geëerd wordt, zoals U bent... Laat daarom mijn héle leven zó zijn en door uw Geest steeds meer worden! Want uw naam is mij heilig, die is mij alles waard! Maak mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer!

*Your Kingdom come around and through and in me;
Your power and glory, let them shine through me.
Your Hallowed Name, O may I bear with honor,
And may Your living Kingdom come in me.
The Bread of Life, O may I share with honor,
And may You feed a hungry world through me.*