

Bidden als een kind

“Onze Vader die in de hemelen zijt”

zondag 15 mei 2022

Heidelbergse Catechismus

Vraag 120 *Waarom heeft Christus ons geboden God aldus aan te spreken: Onze Vader?*

Om van meet af aan, bij het begin van ons gebed, in ons het kinderlijk ontzag en vertrouwen op God te wekken, die samen de grond van ons gebed vormen, namelijk dat God door Christus onze Vader is geworden en dat Hij ons datgene waarom wij Hem met een oprecht geloof bidden, veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.

Vraag 121 *Waarom wordt hier bijgevoegd: die in de hemelen zijt?*

Opdat wij over de hemelse majesteit van God niet op aardse wijze denken, en van zijn almacht verwachten al wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.

De Here Jezus leert zijn leerlingen en ons een kinderlijk gebed. Een gebed van een kind tot zijn Vader. God is de Vader tot wie Jezus leert bidden. Hij is een vader die al weet wat je nodig hebt vóórdat je roept. Hij is een vader als geen ander... voor al zijn kinderen!

met vertrouwen

Welke dingen horen bij het vertrouwend bidden? Waardoor krijg je vertrouwen? Hoe beïnvloedt dat vertrouwen je gebed?

.....
.....
.....

Voordat de Here Jezus in Matteüs 6 zijn leerlingen het Onze Vader leert, zegt Hij eerst hoe ze níet moeten bidden. Ze moeten niet bidden als huichelaars. En ook niet als de heidenen die denken dat ze hun god wel om kunnen praten

als ze maar heel veel bidden. Zij bidden niet echt, maar richten zich uiteindelijk op zichzelf in plaats van op God.

Wat maakt het gebed dat de Heer Jezus leerde anders? Hij weet als geen ander wie de Vader is. Hij heeft gezegd, dat wie Hem gezien heeft, de Vader heeft gezien. Je kunt alleen bij de Vader komen via Jezus... En Hij zegt het voor: Bid ‘Onze Vader die in de hemelen is’.

Jezelf Gods kind noemen en God je Vader noemen, is niet meer vanzelfsprekend! Door onze zonden zijn we ontaarde kinderen geworden. Toch leert Jezus God aan te spreken als ‘onze Vader’. Wat betekent dat volgens God zelf? Geen beter voorbeeld om dat duidelijk te krijgen dan de gelijkenis van de vader en zijn verloren zonen...: God aanspreken als ‘onze Vader’, Hem ‘pappa’ noemen en je in zijn armen laten nemen, daarin wegvluchten... kan niet zonder naar Hem terugkeren als je Vader en je door Hem aan laten spreken en laten behandelen als zijn kind.

eerbiedig

Welke dingen horen bij het eerbiedig bidden? Hoe eerbiedig is jouw gebed?

.....
.....
.....

Wat een bijzonder gebeuren om zo tot God te mogen gaan! Zo betrouwelijk dichtbij als een kind tot zijn Vader. Maar de Heer Jezus noemt Hem ‘Onze Vader... die in de hemelen is’. Dat wijst tegelijk ook afstand, ontzag en eerbied: ...in de hemelen.

God is zo groot, zo hoog. Zijn majesteit en heerlijkheid zijn onvergelijkbaar. Niemand is als Hij. Hij wekt ontzag. Hij is heilig. Hij is machtig. Hij is alle eer en aanbedding waard. Hij, zo groot, zo hoog verheven, zo geweldig... Hij is het die door Jezus Christus onze Vader wil zijn.

Het is belangrijk om bijbels over onze hemelse Vader te blijven denken. Dat we geen eigen invulling geven aan Gods vaderschap. Daarom is het bijv. goed om voordat je gaat bidden, eerst stil te zijn. Of nadat je deze woorden hebt genoemd ‘onze Vader die in de hemelen is’, eerst stil te zijn. Dat het tot je doordringt tot wie je bidt.

vol verwachting

Hoeveel verwacht je als je tot de hemelse Vader bidt? Waardoor wordt die verwachting gestimuleerd en waardoor gehinderd?

.....
.....
.....

Over de hemelse Vader denken op menselijk niveau, beïnvloedt ons vertrouwen. Als je niet goed luistert naar wat God zegt en toch allerlei dingen over Hem zegt en denkt, kun je de grootste problemen krijgen in je geloofsleven. Want dan ontstaat zomaar de indruk dat God niet te vertrouwen is, omdat Hij niet blijkt te passen in hoe jij over Hem dacht.

Terwijl juist in dit kinderlijk gebed tot onze hemelse Vader alles van Hem verwacht mag worden. Al begrijpen we Hem soms echt niet. Maar Hij is Vader. Jezus zegt: ‘Begin maar zo te bidden: *Onze Vader in de hemel...*’

Twijfel er niet aan dat Hij dan als Vader je bidden zal horen en voor je zal zorgen. Wat had Hij ervoor over om onze Vader weer te worden! Laten we daarom nooit vergeten wat Paulus schrijft in Rom. 8: *‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’.*