

Heidelbergse Catechismus

Vraag 74: *Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?* Ja, want de kinderen horen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en bij zijn gemeente. Ook worden aan hen evenals aan de volwassenen, door het bloed van Christus, de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten zij door de doop, als teken van het verbond, bij de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. In het oude verbond gebeurde dat door de besnijdenis; in het nieuwe verbond is in plaats daarvan de doop ingesteld.

Lees de Bijbel: Over de besnijdenis Genesis 17,1-14 en 21,4; Exodus 12,44; Leviticus 12,3; Handelingen 15 en 21,21; Romeinen 2,25-29 en 3 en 4; Galaten 5 en 6; Kolossenzen 2,11-15. Besnijdenis van hart Deuteronomium 10,16 en 30,6; Leviticus 26,41; Jeremia 4,4; Romeinen 2,28-29. Zgn. huisteksten Handelingen 10,47-48; Handelingen 16,15 en 31-34; Handelingen 18,8; 1 Korintiërs 1,16. Ouders mét hun kinderen Handelingen 2,38-39; 1 Korintiërs 7,14.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 33 en 34; Dordtse Leerregels I,17. **Leestip:** ds. H. Korving, *U komt de belofte toe en uw kinderen. De kinderdoop in bijbels licht*; Bert Loonstra, *Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop*; artikel van dr. J.P. Versteeg, *De doop in het Nieuwe Testament*, in: prof. dr. W. van 't Spijker e.a. (red.), *Rondom de doopvont*, 9-133. Dit artikel is te downloaden via www.cgkleiden.nl -> actueel -> hand-outs en bijbelroosters; of klik [hier](#).

Als je in het Nieuwe Testament steeds leest dat iemand eerst het evangelie gaat geloven en dan pas gedoopt wordt, zou je zeggen: Wacht met de doop van je kind tot het oud genoeg is om zelf het geloof te

belijden! Of is er al Bijbel lezend reden om te zeggen dat toch ook kinderen van gelovigen gedoopt behoren te worden?!

doop en besnijdenis

Kolossenzen 2,11-12 noemen besnijdenis en doop in één adem. *Ze horen bij elkaar. Maar hoe?*

Toen God met Abraham een verbond sloot gaf hij als teken daarvan de besnijdenis. Dat teken gold voor Abraham én voor zijn nakomelingen. God bleef zijn belofte trouw, maar Israël verbrak het verbond. Toen beloofde God een nieuw verbond. Bij dat nieuwe verbond horen Gods vergeving en het werk van Gods Geest in het hart van zijn volk.

Dat nieuwe verbond heeft alles te maken met Jezus' dood en opstanding. Want toen dat gebeurd was, kon de Heilige Geest inderdaad komen. De doop is Gods teken dat hoort bij het nieuwe verbond.

Paulus zegt in Kolossenzen 2 tegen wie Christus Jezus als Heer hebben aanvaard (vers 6), dat ze 'in Christus' zijn besneden met een besnijdenis-zonder-handen. En die besnijdenis betekent: het afleggen van het aardse lichaam. Daarmee bedoelt hij: het oude leven zonder God afleggen. Daar ging het ook al om ook bij de besnijdenis: om de besnijdenis van het hart (Deuteronomium 10,16).

Die 'besnijdenis in Christus' heeft volgens Kolossenzen 2 alles te maken met de doop. In de doop gaat het dus om waar het in de besnijdenis ook al om ging. Maar in de doop laat God zien dat het nieuwe verbond er nu is: wie Christus als Heer aanvaard heeft door het geloof, is met Hem begraven en opgestaan, leeft voorgoed met God.

doop en verbond

Kinderen tellen in Gods verbond volop mee. Het teken van Gods verbond, besnijdenis of doop, is een teken van

God, van zijn genade en redding. Het is geen teken van het geloof van Gods volk.

Zo was het al bij de besnijdenis. Abraham kreeg de besnijdenis als teken dat God rechtvaardig maakte. Dat gebeurde Abraham omdat hij geloofde en dus had de besnijdenis met Abrahams geloof te maken. Máár God wil alle jongetjes al op de 8e dag na hun geboorte dit teken geven. Dus is het geen teken van geloof maar een teken van God! Een teken dat geldt voor Abraham én zijn kinderen.

Op diezelfde manier gaat God in het Nieuwe Testament ook met mensen om: als de God van gelovigen én van hun kinderen. Ze tellen voor hem volop mee!

Kinderen horen dus bij Gods verbond, zowel bij het oude als bij het nieuwe. Omdat de doop Gods teken is van het nieuwe verbond, behoren 'natuurlijk' kinderen van gelovigen gedoopt te worden.

doop en geloof

De doop kan niet zonder geloof. Het gaat bij de doop om geloof in wat God door de doop bezegelt: zijn onvoorwaardelijke belofte van vergeving en eeuwig leven schrijft Hij op je naam. Hij zegt: Je bent mijn kind. Je hoort bij Mij. Alles wat de Here Jezus heeft verdiend is voor jou. Maar... je kunt die belofte van God door ongelooft van de hand wijzen: God, ik bedank voor de eer om uw kind te zijn. Ik blijf liever zelfstandig. Ik hoef Jezus niet als mijn redder en Heer.

De doop heeft dus een diepe ernst. Omdat het om Gods liefde gaat én om onze ziel en die van onze kinderen. Om eeuwige redding of eeuwige veroordeeling. De doop is Gods roep om zijn liefde en redding te aanvaarden.

