

Heidelbergse Catechismus

zondag 17

Vraag 45: Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in de gerechtigheid te doen delen, die Hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid.

6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)

- ✓ Johannes 11,17-41: Jezus is de opstanding en het leven
- ✓ 1 Korintiërs 15,12-28: Christus is echt uit de dood opgewekt
- ✓ 2 Korintiërs 5,1-10: Gods wil doen, nu en straks
- ✓ Filippienzen 3,17-21: Op aarde leven, gericht op de hemel
- ✓ Titus 2,11-14: Christus redde zijn volk voor een nieuw leven
- ✓ 1 Petrus 1,3-21: Opgewekt leven betekent heilig leven

Terwijl de Tweede Wereldoorlog op 4 september 1945 officieel voorbij was, bleef soldaat Hiroo Onoda bijna 30 jaar lang weigeren dat te geloven. Hij bleef leven alsof het nog steeds oorlog was...

Pasen is het begin van de vrijheid. God heeft de verzoening getekend en het nieuwe leven laten beginnen voor iedereen die door het geloof van Christus is. Hoe bepaalt dat ons leven?

een nieuw begin

Geen dag heeft de geschiedenis van deze wereld meer veranderd dan de dag dat Jezus Christus opstond uit de dood. Het was toen voorgoed voorbij met de overmacht en de alleenheerschappij van de dood.

Zonde, duivel, dood? Er is nu ontkomen aan, want God heeft hen in Jezus overwonnen. Nu is de verzoening met God een feit, is de bescherming tegen de dood gegarandeerd en is het leven opnieuw begonnen.

De gelovigen in Kolosse 'geloven in Christus Jezus' (**Kolossenzen** 1,4), 'hopen op wat in de hemel voor hen gereedligt' (1,5) en kunnen door de Heilige Geest 'leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig' (1,10).

De veranderingen van Pasen gelden helemaal voor wie in Christus geloven. Maar hoe heeft dat het dagelijks leven veranderd? De herhaalde oproepen om in deze nieuwe vrijheid te leven laten zien dat het niet vanzelf gaat. Zoals de opstanding van Jezus Christus een radicale omkeer betekende, zo betekent het geloof in Christus ook een radicale omkeer van het leven van de gelovigen.

een nieuw doel

Met Christus mee-gekruisigd zijn is een geschenk dat we *ontvangen* (Hij droeg onze schuld), maar het betekent ook dat onze eigen natuur aan het kruis slaan. Dat we het oude leven, waarvoor Christus zijn leven opofferde om dat te verzoenen, radicaal afwijzen, als onze *re-actie*.

Maar wie met Christus is mee-gekruisigd is ook met Hem mee-opgewekt! Dat is ook een geschenk dat we *ontvangen*. We ontvangen met Christus mee het nieuwe leven met God. Maar dat vraagt tegelijk ook om onze *re-actie*: dat we het nieuwe leven met God beslissend laten zijn voor hoe wij leven hier en nu.

Dat vraagt om een nieuwe levensrichting (3,1-2): alle aandacht op Christus.

'*U bent immers gestorven...*' (3,3). Dat is het nieuwe uitgangspunt. Wat overwonnen is door Jezus' dood en opstanding heeft geen recht van spreken meer, maar moet ook in ons leven 'afsterven' (3,5).

'...en uw leven ligt met Christus verborgen in God' (3,3). Dat is óók het nieuwe uitgangspunt: het leven mag nu een groeien zijn in het gaan lijken op onze Schepper (3,10).

Blijkbaar is leven met Christus aandachtig leven. Om te beginnen: besef nadrukkelijk van wie je bent (van Christus) en wie Hij voor je is (je leven!). Vervolgens: leef zo als het bij Hem past en laat dus wat aardgericht is, afsterven én '*doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl U God de Vader dankt door Hem*' (3,17)

een nieuw einde

Christus' opstanding heeft alles veranderd, maar die verandering is nog bezig. De dood is in deze wereld nog niet verdwenen. Het is het laatste dat God definitief zal overwinnen (1 Korintiërs 15,26), als Christus terugkomt in heerlijkheid. Tot die tijd hebben we met de dood te maken.

Maar de Here Jezus haalde de angel uit de dood. Ook in het rijk van de dood is Hij Heer en Meester (Openbaring 1,17-18). Als Hij vanuit de hemel terugkomt naar onze planeet, zullen wij die door het geloof van Hem zijn geworden, '*samen met Hem in luister verschijnen*' (Kolossenzen 3,4).