

#### Heidelbergse Catechismus

zondag 16

**Vraag 40:** *Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen?* Omdat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon.

**Vraag 41:** *Waarom is Hij begraven?* Om daarmee te betuigen, dat Hij werkelijk gestorven was.

**Vraag 42:** *Als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven?* Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.

**vraag 43:** *Welk nut hebben het offer en de dood van Christus aan het kruis nog meer voor ons?* Dat door zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de verdorven begeerten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf in dankbaarheid aan Hem ten offer stellen.

**Vraag 44:** *Waarom volgt daarop: nedergedaald ter helle?* Opdat ik in mijn hevige aanvechtingen de volstreekte zekerheid en troost mag hebben dat mijn Here Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die Hij, in heel zijn lijden, maar bovenal aan het kruis heeft ondergaan, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

#### 6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)

- ✓ Romeinen 5,12-24: Adams zonde en Christus' rechtvaardigheid
- ✓ Romeinen 6,1-14: met Christus mee-begraven
- ✓ Kolossenzen 2,6-14: het kruis als bevrijding van het kwaad
- ✓ 1 Petrus 2,18-25: het kruis als kracht voor het nieuwe leven
- ✓ Hebreëen 12,1-13: het kruis als reden om vol te houden
- ✓ Hebreëen 13,20-21: het kruis als kracht om Gods wil te doen

**Stormkaap in het zuidwesten van Afrika was berucht, omdat het een niet te passeren grens**

was. In 1488 rondde Bartholomeu Dias als eerste Europeaan de Kaap. Sindsdien heet Stormkaap 'Kaap de Goede Hoop', omdat nu de weg naar het Oosten openlag met zijn veelbelovende rijkdom. Zo veranderde Jezus' lijden en sterven de onverbiddelijke kracht van de dood. De weg naar het leven met God is open dankzij Hem. Dat is veelbelovend voor het leven hier en nu en voor leven na het sterven.

#### de kracht van de dood

Niemand ontkomt aan de dood. Het is een niet te passeren grens. Sommigen geloven 'dood is dood', maar God zegt ons in de Bijbel anders. Genesis 3 vertelt dat wij mensen in de macht van de dood kwamen doordat we buiten het paradijs en buiten het bereik van de levensboom kwamen. Als gevolg van onze bewuste afkeer van God.

Zo kwam de dood in de wereld, en zo kwamen wij mensen in de macht van de dood. De Bijbel laat ons zien dat die dood ons op drie manieren raakt: *lichamelijk, geestelijk en eeuwig.*

#### de kracht van het kruis

Het kruis van Jezus Christus is Gods antwoord op de dood. Zijn sterven was *plaatsvervangend*. Hij nam onze zonden en wonden voor zijn rekening, ging eraan dood, doordat Gods oordeel nu Hem trof.

Dat betekent dat Hij de dood in al zijn verschrikking onderging, dus ook *lichamelijk, geestelijk en eeuwig*. Maar als Jezus' dood voor ons bevrijding van de dood betekent, geldt dat dan dus ook *lichamelijk, geestelijk en eeuwig*.

#### de kracht van het leven

*Galaten 1,3-5* Jezus' dood was zowel vrijwillig als door zijn Vader gewild. Hij stierf voor de zonde om zo ons te redden. Zo bracht zijn dood genade en vrede, met Gods eer als doel.

*Galaten 2,19-21* Christus stierf voor mij en ik stierf met Hem, waardoor ik aan de wet voldeed en de straf op de zonde betaalde. Vervolgens stond Christus op en nu leeft Hij en ik leef door Hem omdat ik deel heb aan zijn opstandingsleven!

*Galaten 5,24* Onze oude natuur, ons oude 'ik' hoort aan het kruis. We werden met Christus mee-gekruisigd; dat is het geschenk van onze verlossing dat we *ontvangen*. Maar daarbij hoort dat we 'onze eigen natuur' ook aan het kruis slaan; dat vraagt om *actie*. Dat is het tegenovergesteld van 'die eigen natuur' vertroetelen of eraan toegeven. We moeten die dus zeker niet aanmoedigen en zelfs niet gedogen.

*Galaten 6,14* Laat het kruis van Christus onze obsessie zijn. Want dat is dé weg waardoor God ons kan aanvaarden: Christus stierf voor ons. En het is de weg waardoor wij ons aan God geven, door ons met handen en voeten te binden aan Hem die voor de zonden stierf.

**Boekentip:** 'John Stott, *Het kruis van Christus*

