

Heidelbergse catechismus

Vraag 33: *Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn?* Omdat alleen Christus van nature de eeuwige Zoon van God is, wij daarentegen om zinnentwil uit genade tot kinderen van God zijn aangenomen.

Vraag 34: *Waarom noemt u Hem onze Here?* Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed vrijgekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft, en ons zo tot zijn eigendom gemaakt.

6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)

- ✓ Johannes 1,1-18
- ✓ Romeinen 8,1-17
- ✓ Psalm 2 // Hebreëen 1,1-4
- ✓ 1 Petrus 1,13-21
- ✓ Johannes 17
- ✓ Efeziërs 1,4-6 en 2,1-10

De vraag of 'je een kind van God bent' is misschien snel beantwoord. Maar welk antwoord je ook geeft, het zal nooit vanzelfsprekend zijn.

De Bijbel noemt ons kinderen van God, omdat we zijn schepselen zijn. Maar zolang we kinderen zijn die niet graag thuis zijn bij God als Vader, Hem niet als onze vader erkennen, zijn we niet veilig. Dat ligt niet aan de Vader, maar aan ons. Daarom noemt de Bijbel niet zomaar iedereen kinderen van God, maar uiteindelijk alleen hen die zich door Christus weer tot Gods kind laten maken.

eeuwige Zoon

Vader en Zoon (eeuwig)

Jezus Christus is de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader (vgl. Johannes 1,1-18). Het Woord waardoor God alles schiep, is niemand minder dan Gods Zoon die vlees werd, een mens als wij. In Hem is onze Maker zelf tot ons gekomen.

erfgenaam

Hebreëen 1,2 noemt Jezus Christus Gods erfgenaam. Als degene op wie het wachten was, nadat alle profeten in Gods naam hadden gesproken (vgl. Lukas 20,14). Om Hem draait het. Want Hij is degene die de meeste eer zal krijgen, door God de ereplaats zal worden toegewezen en als koning gekroond zal worden. Iedereen zal zich eens voor Hem moeten buigen (Filippenzen 2,10-11).

zo Vader zo Zoon

Jezus zei: *'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'* (Johannes 14,9). In Jezus herken je de Vader. En het is ook zijn grootste vreugde geweest om de wil van zijn Vader te doen. Dat betekende ook verzoening voor de schuld bewerken door zichzelf op te offeren voor de schuldige wereld. De Zoon toont de liefde van de Vader.

geadopteerde kinderen

Vader en zoon (adoptie)

Hoe komen verloren mensen, weggelopen kinderen, weer thuis bij God? Door het oude leven van zonden achter ons te laten. En niet langer vooral zover mogelijk weg van het hart van de Vader te willen

zijn. Maar in plaats daarvan je aan Christus over te geven en Hem als Verlosser en Heer te aanvaarden.

Volgens Romeinen 8:

- je niet meer laten leiden door je eigen wil (v 5, 6);
- je vijandschap opgeven en je niet langer door je eigen wil maar door Gods Geest laten leiden (v7-9);
- je van Christus afhankelijk te maken (v 9: Hem toebehoren);
- gericht zijn op wat Gods Geest wil (v 5).

erfgenaam (met Christus)

Romeinen 8,17 zegt dat als we door Christus Gods kinderen weer zijn geworden, we ook met Christus mee erfgenamen zijn. Wat ontvangen we met Christus?

- We mogen met Christus mee God 'Vader, *abba*' noemen. De Geest leert ons dat. Wat een vreugde geeft het Hem, én de Vader en de Zoon, als we God onze *abba* noemen. Taal van het kind.
- Belofte van eeuwige luister, van het voorgoed thuis zijn bij God.

zo Vader zo zoon

Dat is het doel van de Geest in het leven van Gods kinderen hier en nu: hen hoe langer hoe meer laten lijken op Jezus Christus, en zo op de Vader.

