

Heidelbergse catechismus

Vraag 31: *Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd?* Omdat Hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, die ons de verborgen raad [en wil] van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; tot onze enige Hogepriester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze eeuwige Koning, die ons met zijn Woord en Geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en behoudt.

Vraag 32: *Maar waarom wordt u een christen genoemd?* Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving; opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan Hem overgeef, met een [vrij en] goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met Hem over alle schepselen zal heersen.

6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)

1 Samuël 16,1-13

Psalms 110

Lucas 3,21-22 en 4,1-21 (vergelijk Jesaja 61)

Filippenzen 2,1-11

Hebreeën 4,16-5,10 (Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 21)

1 Petrus 2,4-10

De ichthus-vis was een herkenningsteken voor de vroege christenen. Snel getekend met een dubbele betekenis. 'Ichthus' (ΙΧΘΥΣ) betekent gewoon 'vis', maar de letters vormen de eerste letters van Jezus Christus Gods Zoon Redder. Een teken van herkenning. En van identiteit. Jezus Christus is mijn Redder en Heer.

Van Christus zijn

profeet, priester, koning

De hele Bijbel doet verslag van Gods komen naar deze wereld. Om de wereld te redden en ons bij zich terug te krijgen! Belangrijke instrumenten daarbij zijn mensen die God uitkoos en een speciale taak daarvoor gaf. Zo'n bijzondere taak, ambt, gaf God in het Oude Testament met name aan profeten, priesters en koningen. Hij liet hen zalven (*masjach*) en ze waren daardoor een gezalfde (*masjiach, messias; in het Grieks christus*).

Die zalving maakt twee dingen duidelijk: 1. God heeft je uitgekozen om namens Hem profeet, priester of koning te zijn; 2. Gods Geest geeft je de kracht om je roeping waar te maken.

hoogste profeet, enige priester, eeuwige koning

Gods komen in het Oude Testament was nog niet wat het zijn moest. Profeten beloofden, maar vervulling wachtte nog. Koningen faalden. Priesterdienst was eindeloos en nooit genoeg. Het was wachten op de vervulling, de definitieve verzoening en de absolute overwinning op het kwaad en de dood. Kortom dé Messias moest komen.

Jezus werd gezalfd door de Geest bij de doop: door God gekozen en door de Geest bekwaam gemaakt om profeet, priester én koning te zijn.

Niemand sprak zo direct uit Gods hart als Hij, Gods eigen Zoon (cf. Johannes 1,18; Hebreeën 1,1). Hij sprak woorden van eeuwig leven (Johannes 6,68).

De offerdienst was prachtig en veelbelovend, maar nooit genoeg (Hebreeën 7,26-27). Jezus Christus is priester en offer tegelijk. Hij verzoende als geen ander God en mensen en bidt onafgebroken voor de zijnen. Hij is de enige echte priester.

Met Pasen overwon Christus en eens zal ieder zich voor Hem buigen. Intussen regeert Hij als koning met Woord en Geest en beschermt Hij zijn kerk.

Als Christus worden

gave

Door het geloof in Christus is Hij onze Redder. En we zijn dan helemaal van Hem. En we delen dan ook in Christus' zalving. Hij bepaalt dan wie we zijn, onze Redder én Heer. Zijn Geest maakt ons met Christus tot profeten, priesters en koningen. Daarvoor zijn we gezalfd: gekozen én bekrachtigd.

opgave

#hoedan? Hoe zijn we christen in de praktijk? De Geest wil ons maken en erin laten groeien:

- profeten; belijders van Christus, getuigen van zijn Woord;
- priesters; die zichzelf als een dankoffer aan Christus' wijden en zich door Hem laten gebruiken voor anderen, door o.a. voorbede;
- koningen die met Christus strijden tegen de zonde en het kwaad. Met de wapenrusting (Efeziërs 6,11-17) van God, in Gods kracht.

Een christen erkent Christus als Redder en Heer!

