



Christelijke Gereformeerde
Opstandingskerk

Helemaal vrij, maar niet zonder wet

10 Woorden voor het leven (21)

Bijbel en belijdenis

Matteüs 22,36-40//Marcus 12,28b-30; Romeinen 6 (vooral vers 14-18) en 7 (vooral vers 7-12); Galaten 5,13-26; Efeziërs 4,17-5,20

Dordtse Leerregels III/IV, artikelen 11-13; Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 24 en 25.

Een christen is geroepen om vrij te zijn. Hij kan leven als vrij man, zonder dat er ooit nog een wet is die hem kan vastpinnen op zijn schuldig verleden.

Om ons zo vrij te maken, roept God ons tot geloof in Christus. Verrassend is dat de Heilige Geest in dat nieuwe, vrije leven Gods wet toch een grote plek geeft...

Eindelijk vrij

God roept ons tot vrijheid.

Vrij = niet langer vastgehouden worden door de wet, omdat je een nog niet vereffende schuld bij God hebt openstaan.

Vrij = God accepteert je als 'rechtvaardig'.

Vrij = Christus heeft je vrijgekocht.

Vrij = je bent weer kind God en mag Hem door de heilige Geest 'Abba, Vader' noemen.

Vrij = je bent erfgenaam van God en mag mee delen in wat God heeft beloofd en klaargemaakt.

Als God ons tot vrijheid *roept*, betekent dat ook dat we geroepen zijn om in vrijheid *te leven*.

Bedreigde vrijheid

In vrijheid leven gaat niet vanzelf. Vrijheid is geweldig, kostbaar, maar ook kwetsbaar.

De vrijheid mag niet *misbruikt* worden. Het gevaar is er, dat je de vrijheid uitlegt als een 'nu-moet-alles-kunnen'. Maar vrijheid betekent *niet* dat het niet uitmaakt wat je doet. Vrijheid betekent juist *je laten leiden door de Geest* (vgl. Galaten 5,16 en 18). Dat betekent dat het zeker uitmaakt wat je doet met je vrijheid: *'Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen'*, v 24.

Als we door geloof in Jezus vrij geworden zijn, zijn we blijkbaar nog steeds gevoelig voor de verleiding van de zonde. En een 'nu-moet-alles-kunnen-mentaliteit' brengt ons zomaar weer in de greep van de zonde. Je kunt de vrijheid die je van God uit genade kreeg, ook misbruiken als een excuus om dingen te doen die helemaal niet bij God horen: ik-gerichtheid, genieten van jezelf en allerlei dingen in plaats van genieten van God.

Maar vrijheid betekent: in liefde leven! Precies wat Gods wet bedoelt...

Toppunt van vrijheid

Leven zoals Gods wet bedoelt, is blijkbaar het toppunt van vrijheid. Het tegenovergestelde van vrijheid misbruiken, is *'je naaste liefhebben als jezelf'*.

Voor wie van Christus is geworden, is de aantrekkingskracht van de zonde nog niet voorbij (vgl. Efeziërs 4,17-5,20). Het nieuwe leven in vrijheid gaat niet vanzelf! Dat we niet op eigen kracht kunnen doen wat God wil, heeft Paulus al heel vaak duidelijk gemaakt. Zijn oproep is daarom: *'Laat u leiden door de Geest...'*, v 16. Die kan namelijk in ons doen wat wij niet zelf kunnen! Je laten leiden door de Geest heeft alles te maken met doen wat de wet zegt.

In vrijheid leven

In vrijheid leven moeten we leren. Mogen we ook leren. Door de heilige Geest. Hij leert opnieuw denken (vgl. Efeziërs 4,23): over God, over jezelf. Namelijk dat je in Christus Gods kind bent. Vrij. En dat je nu jezelf 'kind aan huis bij God' mag weten. En ook dat je oude leven dus nu voorbij is en je over jezelf moet leren denken als iemand die zijn oude leven met Jezus aan het kruis heeft achtergelaten.

Om zo in vrijheid te leren leven, moeten we de heilige Geest in ons laten werken. De heilige Geest is gekomen om ons in het nieuwe leven te laten delen: door ons tot geloof in Jezus brengen én door dan Gods wet in ons hart te schrijven (vgl. Ezechiël 36,27). Dat Gods wil dus ons leven bepaalt. Nieuw leven, in vrijheid leven, betekent net als de Here Jezus het liefste willen doen wat God wil. Daarom houden we ons van harte graag aan Gods wet, net zoals Jezus dat deed.