



Christelijke Gereformeerde
Opstandingskerk

Wet en/of evangelie? 10 Woorden voor het leven (14)

Kernteksten

Galaten 2,19. *Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. met Christus ben ik gekruisigd...*

Galaten 3,10-13. *Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.' (...) Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'*

Lees de Bijbel

Ezechiël 36,22-27; Galaten 2,15-3,14

Lees de belijdenisgeschriften

Dordtse Leerregels III/IV, artikelen 5 en 6; Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 14, 22 en 23.

De keus tussen 'wet' en 'evangelie' gaat om de vraag: 'Hoe ben ik rechtvaardig voor God?'. De wet laat zich samenvatten met 'doen'. Het evangelie met 'gedaan'.

Vergeet de wet!

Gods 'wet' in de Galatenbrief gaat om meer dan de 10 Woorden alleen. Het is het totaal van Gods geboden. En het naleven van de wet betekent het gehoorzamen aan die geboden.

Er wordt geen kritiek geuit op Gods wet. Hoe zou het kunnen? Het gaat om Gods eigen wil en bedoeling. Toch is de toon in Galaten 2 en 3 kritisch als het gaat om Gods wet. Dat gaat niet om de wet op zichzelf maar om wat je van de wet van God verwacht. De wet van God gaat om 'doen'. Bij Gods geboden hoort: *'Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven,'* Galaten 3,12!

Zo goed is die wet van God. Wie Gods geboden doet, zal erdoor leven. Dat is Gods eigen woord.

Waarom dan zo kritisch? Omdat tegelijk ook geldt dat er geen mens die al die geboden van God zelfstandig zal kunnen houden. En dan gaat iets anders gelden: *'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt,'* Galaten 3,10. Het probleem zit niet in de wet zelf. Maar het probleem is dat wij op geen enkele manier in staat zijn om via de wet 'rechtvaardig voor God' te kunnen worden. De weg van 'zelf doen' is totaal onbegaanbaar om bij God te komen. Maar tegelijkertijd is die weg voor ons blijkbaar erg aantrekkelijk.

Maar *'niemand wordt als rechtvaardige aangenomen door de wet na te leven.'* Niemand kan door eigen prestatie door God als rechtvaardige worden aangenomen. Als het daarom gaat is het evangelie: vergeet de wet! Je kunt jezelf niet redden...

Geloof het evangelie!

Rechtvaardig worden voor God is een kwestie van genade! En genade betekent dat je *niet* krijgt wat je *wel* verdient hebt en *wel* krijgt wat je *niet* verdient hebt.

Genade is een geschenk. Gods geschenk uit on-voor-waar-de-lijk-e liefde. Dat laat zich dus niet verdienen! Genade heeft dus niets te maken met ons 'doen' maar met 'stoppen met doen' en in plaats daarvan: 'ontvangen'.

Genade en doen sluiten elkaar uit. Bij genade hoort: 'gedaan', 'volbracht'. Dat is het evangelie, het goede nieuws. Christus heeft genade voor ons *verdiend*. Voor Hem gold ook dat Hij *niet* kreeg wat Hij *wel* verdiende en *wel* kreeg wat Hij *niet* verdiende... Hij werd *'voor ons vervloekt'* door zich te laten kruisigen, Galaten 3,13. Zo blijkt dat andere woord van God ook waar te zijn: *'de rechtvaardige zal leven door geloof.'*

Er zijn dus twee wegen: de ene is die van het 'naleven van de wet' (die brengt niet verder dan de vloek), de andere is die van 'geloof in Jezus Christus' (die brengt je bij God).

Leef met Christus!

Vergeet de wet en geloof het evangelie... is daarmee de wet uit beeld? Paulus zegt dat hij door de wet is gestorven. En ook dat hij niet meer voor de wet leeft maar voor God. Dat betekent het: door God als rechtvaardige worden aangenomen. De vloek van de wet is uitgevoerd en heeft de dood gebracht... voor Jezus Christus. Door het geloof met Jezus Christus verbonden, deel je in zijn dood en opstanding. Hij stierf voor de zonden, - door het geloof geldt: Hij nam jou met zich mee. Hij stond op uit de dood en liet het nieuwe leven beginnen, - door het geloof geldt: Hij heeft jou toen met zich mee genomen.

Nieuw leven (*'ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij'*) is leven met Christus. Zo leven betekent dat je geleid wordt door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ben je verbonden aan Jezus Christus en zo verbonden met de Vader. Hij laat ons als vernieuwde mensen leven volgens Gods wet.