



Christelijke Gereformeerde
Opstandingskerk

Van levensbelang

10 Woorden voor het leven (10)

Heidelbergse catechismus zondag 40

105. Wat eist God in het zesde gebod?

Dat we onze naast niet haten, kwetsen of doden, in gedachten, woorden of daden. We mogen ook onszelf niet moedwillig in gevaar brengen. De overheid draagt wel een zwaard (Romeinen 13:4), maar dat is om de doodslag te weren.

106. Verbiedt God in dit gebod alleen om onze medemens te doden?

Nee, ook haatgevoelens en dergelijke verbiedt God. Ze zijn de wortel van doodslag.

107. Wil God alleen dat we onze medemens niet haten of doden?

Nee, Hij wil ook dat we hem liefhebben als onszelf, ook onze vijanden.

Bijbelgedeelten

Bijbel: Exodus 20,13/Deuteronomium 5,17. Genesis 4,1-16; 9,1-7; Leviticus 19,17-18; Matteüs 5,21-26 en 43-48; 15,19; 26,52; Romeinen 12,19-21 (vgl. Spreuken 25,21-22!); 13,9; Galaten 5,22; Efeziërs 4,26; 1 Thessalonicenzen 5,15; 1 Petrus 2,21-23; 1 Johannes 3,15.

Belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 17.

Wat betekent het dat God met zoveel nadruk zegt dat Hij moord niet wil? Onze wereld is immers vol van moord en doodslag?

In ieder geval dat God het leven leven wil! En dat hij in het bijzonder het mensenleven waardevol vindt en dat wil beschermen en redden.

kostbaar

Het leven op aarde *buiten het paradijs* lijkt God-vergeten donker geworden te zijn. Veelzeggend gaat het direct na Genesis 3 over Kaïn en Abel. De keus tegen God, de val in de zonde, heeft het leven geruïneerd. Onze relatie met God ging stuk. En als gevolg daarvan ging onze relatie met andere mensen stuk én onze relatie met de schepping. Het kwaad greep om zich heen. Schaamte, boosheid en wraak worden deel van het leven. Genesis 4 vertelt over de eerste moord en het lied van de wraak.

Zijn wij nu God-vergeten mensen geworden van wie het leven alle waarde verloren is? God zegt ons van niet. Het bloed (= leven) van mensen die door anderen worden gedood *'schreeuwt uit de aarde'* naar God (Genesis 4,10). God neemt het niet! Ook buiten het paradijs zijn mensen kostbaar voor God.

Dat merk je ook aan het zesde van de 10 Woorden. Die 10 Woorden beginnen met: *'Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd...'* En dán komt: *'Pleeg geen moord!'* God wil het leven bevrijden! Daarom kwam Hij via Israël als bevrijder naar ons toe. Eerst in Egypte. En later in hoogsteigen persoon door Jezus zijn Zoon. Ons leven is Hem dat waard!

Kwetsbaar

Pleeg geen moord. Maar een moord komt niet zomaar uit de lucht vallen. Jezus zegt: *'Want uit het hart komen boze gedachten, moord...'*

Toen Kaïn Abel nog niet vermoord had, maar de haat al wel in hem was, riep God hem op de strijd aan te gaan en het goede te kiezen. Zo stelt God ook ons voor de keus: voor het leven of ertegen.

Met de 10 Woorden zegt God, dat Hij onze bevrijder is. Dat Hij ons leven wil én kan beschermen en ook dat van anderen. Want boosheid, bitterheid en moord maakt kapot, - anderen maar ook onszelf. En alleen de Heer kan ons hierin beschermen. In onze kwetsbaarheid. Daarom gaf Jezus zichzelf in de dood, om ons het leven te geven. In de duisternis van kapotte levens, oorlog, (zelf)mishandeling, angst en dood is Jezus gekomen. Omdat ons leven Hem het zijne waard was.

Kostbare kwetsbaarheid

Het leven in al zijn kwetsbaarheid is kostbaar. Dat van jezelf én dat van de ander. Het prijskaartje dat God eraan hangt is dat van zijn genade en liefde, dat van het leven van zijn Zoon. We mogen leven van zijn liefde. Gelovend in Christus mag je weten: mijn leven is kostbaarder voor God dan ik me kan voorstellen. Zo mag je jezelf leren liefhebben. Maar ook de ander. De vraag aan Kaïn stelt God ons ook: *'Waar is je broer?'* Waar is de ander? Jezus zegt: *'Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.'* Door de kracht van de Heilige Geest, zullen wij het leven weer leren: door Gods liefde. En dan zullen we ook anderen vanuit die liefde dienen (vgl. Galaten 5,22).