



zondag 4 november 2018

GODS NAAM – OM 'U' TEGEN TE ZEGGEN 10 WOORDEN VOOR HET LEVEN (5)

Heldelbergse catechismus zondag 36-37

99. *Wat gebiedt God in het derde gebod?*

Dat wij zijn Naam niet lasteren door vloeken of een valse eed, en de ontheiliging van zijn Naam bestrijden. Hij wil dat we zijn heilige Naam alleen eerbiedig gebruiken en prijzen in al onze woorden en daden.

100. *Is het lasteren van de Naam van God dan zo'n grote zonde?*

Ja, want er is geen zonde die God meer tot toorn verwekt. In Israël kreeg men de doodstraf.

101. *Mag je een eed afleggen?*

Ja, als de overheid dat vraagt. Om te bevestigen dat ik de waarheid spreek, tot eer van God en tot heil van de naaste.

102. *Mag je ook bij 'heiligen' of bij anderen een eed afleggen?*

Nee, want alleen God kent ons hart. Die eer komt alleen Hem toe.

Bijbelgedeelten

Exodus 3,1-17; Exodus 20,7; Deuteronomium 5,11; Leviticus 19,12; Deuteronomium 6,13; 10,20; Psalm 86,8-13; Matteüs 5,34-36; Johannes 17,1-8; Kolossenzen 3,17; 1 Petrus 3,15; 1 Johannes 4,9.

Vloeken in de kerk, - dat geeft precies aan wat de HEER in het derde van de Tien Woorden verbiedt. Niet zomaar vloeken, een krachtterm met Gods naam erin (al gebruik je zo Gods Naam ook onterecht!), maar het zo *gebruiken* van Gods naam dat je zijn naam *misbruikt*.

Een verrassende Naam - Exodus 3

Achter Gods Naam die in onze Bijbels met HEER(E) is weergegeven, zit de door Joden niet uitgesproken naam YHWH (ook wel weergegeven met Jahwe). Met die naam vertelde God Israël wie Hij is. Het betekent zoiets als 'Ik ben die Ik ben', 'Ik zal zijn die Ik zijn zal', 'Ik zal er altijd bij zijn'.

Er blijft in deze Naam van God veel **on gezegd**. Tegelijk zegt God met die Naam geweldig veel over zichzelf. Hij vertelt aan Mozes dat Hij Israël zal gaan bevrijden en noemt zich dan een paar keer: de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hij had hun beloofd om de God te zijn van hen en van hun nakomelingen. En ook dat Hij het land Kanaän aan hun nageslacht zou geven. Nu gaat Hij doen wat Hij beloofd had. Dát vertelt zijn Naam! Hij is die Hij is! Hij is betrouwbaar. Je kunt op Hem aan.

Alles wat God deed en doet om de God van Abraham, Isaak en Jakob én de God van Israël te zijn en te blijven, geven zijn Naam gewicht. Het past bij zijn Naam dat Hij machtig, trouw, goed, genadig, liefdevol en heilig is.

Een verrassende Naam - Johannes 17

Vlak voor zijn lijden bad Jezus tot zijn Vader: *'Ik heb uw Naam bekendgemaakt'*. Het past bij zijn eerdere woorden in Johannes 14,9: *'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'*. Gods naam, die vertelt dat Hij trouw is, goed, genadig, liefdevol... werd zichtbaar en tastbaar in Jezus. Jezus verhoogde Gods naam ('toonde Gods grootheid', v 4) door het werk te doen dat God Hem te doen gaf. En door zijn dood en opstanding, heeft Jezus ons Gods naam opnieuw leren spellen. Machtig, trouw, goed, genadig, liefdevol, heilig...

Haal Gods Naam niet omlaag...

Het is **geweldig** dat God zich laat kennen. Maar dat is ook heel **kwetsbaar**. Want nu zijn Naam bekend is, kan zijn Naam worden geëerd, maar ook omlaag worden gehaald. Daar wijst het woordje *'misbruiken'* op.

Als je Gods naam *misbruikt*, verbind je Gods naam aan iets wat helemaal niet bij Hem past. Dat gaat dus om veel meer dan ons spreken alleen. *De Heer legt door dit derde gebod een claim op ons hele leven. Hij is onze God. Ons leven behoort Hem toe. Wij mogen uit genade en om Jezus' wil zijn Naam dragen. Dat betekent dat ons hele leven bij zijn naam moet **passen**.*

En *Hij zal niet onschuldig houden wie zijn Naam misbruikt. God meent het serieus.* Hij heeft zich in liefde aan ons verbonden, zoals aan Israël. Hij komt met zijn bevrijding naar ons toe. Hij wil ons eeuwig leven geven. **Maar dan is Hij vervolgens niet onverschillig over wat wij met zijn Naam doen!** Hij komt daar vroeg of laat op terug.

...maar houd Gods Naam hoog!

Wat wil God dan van zijn volk? De catechismus zegt dat prachtig: God bedoelt dat we Hem belijden (Matteüs 10,32 en 1 Petrus 3,15).

God bedoelt dat we Hem aanroepen. Biddend met Hem leven (bijv. Psalm 105,1 en Psalm 116,4.13.17).

God bedoelt dat we Hem prijzen: met ons lied en met onze daden. **'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem'**, Kolossenzen 3,17.