

Leef
alsof Jezus gisteren stierf
vandaag opstond
en morgen terugkomt

- visje

Lees de Bijbel: Johannes 15,1-8; Romeinen 8,29; Romeinen 12; 2 Korintiërs 9,8; Galaten 5; Efeziërs 2,1-10, 3,14-21 en 4,25-5,20; Filippenzen 4,19; Kolossenzen, 1,9-10; 1 Johannes 3,1-10.

Lees de belijdenisgeschriften: Dordtse Leerregels III/IV, artikelen 11 en 12; Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24.

Lang ging het in de leerdiensten over 'verlossing', de komende tijd gaat het om 'dankbaarheid'.

Waar is de Here God op uit door wat Hij door Jezus Christus heeft gedaan? Is Hij uit op vergeving of op verzoening?

Vergeving of verzoening

Als je na Efeziërs 2,9 een punt zet, zou je kunnen zeggen: het evangelie 'draait' om vergeving. Daarom gaf God zijn Zoon. Om ons te verlossen van zonde en dood.

Maar het gaat God niet om vergeving op zichzelf! Het gaat Hem om verzoening. Hij wilde zijn weggelopen kinderen weer terug. Voor dat herstel, die *verzoening*, is vergeving noodzakelijk. Want voor verzoening moet de schuld uit de weg.

Het doel van Gods vergeving is verzoening. Dat merk je als je na Efeziërs 2,9 doorleest in vers 10. Dat wij weer *met en voor God* zullen leven, dáárvoor gaf Hij zijn Zoon! Dat bewerkt Gods Geest door het geloof in Jezus, hoe langer hoe meer.

Dankbaar leven

'God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren', Romeinen 5,8. De Heilige Geest wil ons dat laten geloven en zo laten ervaren. Hij doet dat door de Bijbel en door de sacramenten. En wanneer de Heilige Geest ons die liefde (steeds weer en steeds meer) leert waarderen, besef je hoe langer hoe meer hoe geweldig Gods liefde en genade zijn! Zo leer je dankbaarheid: *'Hier ben ik, om voor U te leven'* (vgl. Psalm 40,8-9).

Vraag 86 *Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?*

Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en verlost heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt.

Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen.

Vraag 87 *Kunnen zij dan behouden worden, die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren?*

Beslist niet, want de Schrift zegt dat een onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, oplichter, of een dergelijke zondaar, het koninkrijk van God niet beërven zal.

Toegewijd leven

Door Jezus Christus gered worden is *levensveranderend*. Efeziërs 2 schetst een tegenstelling. Eerst, toen we nog zonder Christus waren, gold: dood door de misstappen en zonden; beheerst door wereldse begeerten; blootstaan aan Gods toorn, want we gingen de weg van de god van deze wereld. Maar nu, door het geloof met Christus verbonden, geldt: samen met Hem levend gemaakt; door genade gered; uit de dood opgewekt en een plaats in de hemelsferen.

Dat belooft iets voor straks. Maar ook nu wordt alles anders. Verzoend leven brengt tot het doen van goede daden.

Goede werken zijn niet om te verdienen, maar zijn wel het bewijs van nieuw leven. Daarom is een zondig leven het bewijs dat iemand niet met God verbonden is. Zo iemand zal Gods koninkrijk niet binnen komen. Niet omdat hij te weinig goede daden deed, maar omdat hij zich door de Heilige Geest niet bij Jezus liet brengen en zich zo met God liet verzoenen. Daarom leeft zo iemand als het eropaan komt, in het geheel niet tot eer van God.

Door Christus en de Heilige Geest vernieuwde mensen hebben nog wel strijd

te leveren met het oude, zondige leven. Zo gezien zijn ze niet zondevrij. Maar hun hart is vernieuwd, hun levensdoel beslissend veranderd: 'Heer, U bent mijn doel'.

Vruchtbaar leven

Verbonden met Christus, geleid door de Geest, leer je God hoe langer meer eer brengen. Gods eer is je doel geworden. Vol vreugde aanvaard je zijn wil als de wet voor je leven. Zo mag je immers Hem eren, zijn liefde beantwoorden.

Tegelijk is het belangrijk *kind te blijven*. En ons niet te gaan gedragen als een slaaf van God. De Vader heeft ons die Christus geloven tot zijn kinderen gemaakt. Hij is de beste Vader (vgl. Lucas 11,13). Wij hoeven zijn liefde nooit te verdienen. Hij wil ons juist van zijn liefde laten leven.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

archief van hand-outs: www.cgkleiden.nl