

Zondermeer met Jezus mee

Discipelschap (4) - kruisdragen

Christen zijn kan niet als je op afstand van Christus blijft. Het kan alleen als je nauw met Hem verbonden bent, blijvend dichtbij. Zondermeer.

bij Jezus komen

Jezus gaat zijn eigen weg: richting Jeruzalem (zie Lucas 9,51 en 13,22). Dat betekent voor Hem uiteindelijk het kruis. Onderweg daarnaartoe trekt Hij de aandacht door zijn woorden en daden die vertellen over Gods koninkrijk. Maar zodoende kruist Hij het pad van veel mensen. En vraagt hun aandacht voor het koninkrijk van God, Gods uitnodiging voor het feestmaal daar (waar het gesprek aan het begin van Lucas 14 over gaat).

Veel mensen hebben aandacht voor Jezus gekregen en zijn bij hem betrokken geraakt. Ze willen het hunne van Hem hebben. In ieder geval: zo gedragen ze zich. Maar dan komt er een confronterende reactie van Jezus, die zegt: Alles goed en wel dat je bij me komt, maar... een leerling van Mij zijn, je door Mij laten gezeggen, dan zul je meer moeten dan alleen bij me komen. Dan zul je met me méé moeten gaan.

bij Jezus blijven

Mee gaan met Jezus, écht mee gaan, betekent Hem absoluut laten voorgaan. Dus je aan Hem verbinden en Hem voor jou laten bepalen wat er gebeurt. Daarmee raak je je eigen zeggenschap kwijt over de weg die je gaat, de route, je keuzes. Je wordt lotgenoot met Jezus.

Dat heeft als gevolg dat je je ouders, echtgenoot, kinderen, broers en zussen, zelfs jezelf moet *haten*. Zegt Jezus. Dat moet zich laten lezen als 'op de tweede plaats stellen'. En niet als iemand haten om hem kwaad te doen bijvoorbeeld. Kort hiervoor beaamde Jezus zelf de samenvatting van Gods Wet: God liefhebben en *je naaste als jezelf*. Iemand op de 'tweede plaats stellen' betekent het dus. En Jezus op nummer één. Dat klinkt beter dan haten... Maar dan nog! Wat betekent dit als het erop aankomt?! Dat op de weg achter Jezus aan niets krampachtig vastgehouden moet worden. Iedere veroveringszucht, behoudzucht en krampachtigheid als het gaat om bezit en



Lezen: Lucas 14,25-35

Wijkavond januari 2018

Vragen om over door te praten

1. Wat leert dit Bijbelgedeelte je over het volgen van Jezus?
2. Jezus zegt drie keer '*...kan niet mijn leerling zijn*' (vers 26, 27 en 33).
Hoe ver mag het volgen van Jezus voor je gaan als het gaat om
 - a. 'haten' van je relaties (26)?
 - b. kruisdragen (27)?
 - c. afstand doen van je bezittingen (33)?
3. Jezus op zijn weg volgen betekent dat Hij voorgaat. Probeer te verwoorden waarom dat een geweldige bemoediging én troost is voor iedereen die Hem volgt.

relaties, zijn op de weg achter Jezus aan alleen maar een blok aan je been! Een leerling van Jezus kun je alleen zijn als je Hem ook laat voorgaan als het gaat om relaties en bezit.

Een leerling van Jezus kun je alleen zijn als je je kruis(!) op je neemt en Hem volgt. Het kruis van Jezus was het gevolg van zijn keus vóór de Vader, vóór de liefde en tegen het kwaad, tegen de zonde, tegen de duivel. Het kruis dat Jezus' volgelingen op zich moeten nemen heeft evengoed dáármee te maken. Dat je met Jezus meegaat in het kiezen tegen het kwaad, tegen de zonde, tegen de activiteiten van de duivel. Dat betekent dat je een kruis moet dragen, want daarmee loop je een groot risico op lijden (afwijzing vanwege je andere keuzes; als jouw familie en vrienden je niet meer willen omdat je christen werd). Als leerling van Jezus ben je bereid dat te incasseren vanwege je verbondenheid met Hem. De strijd tegen de zonden in je eigen leven wil je aangaan vanwege je verbondenheid met Hem. De schade die je economisch of in relaties oploopt vanwege het geloof in Jezus, neem je hoe pijnlijk ook, voor lief *vanwege je verbondenheid met Hem*.

Bij Jezus blijven betekent vergaand iets voor jouw relatie met mensen en met je bezit. Hoe belangrijk en kostbaar die ook voor je zijn, en hoe goed op zichzelf misschien ook. Bij Jezus blijven, hem écht volgen, betekent dat Hij letterlijk en figuurlijk voor alles gaat. Dat je tot het uiterste bij Hem wil blijven. Verlies wilt incasseren, bereid bent als het erop aankomt(!) afstand te nemen van alles en iedereen. Jezus zegt dat je anders zijn leerling niet kúnt zijn.

Met Jezus mee gaan kan alleen maar zondermeer. Met lege handen en zonder eisen Hem volgen. Bereid zijn alles op te geven om bij Hem te blijven. Dan ga je met Hem mee naar het kruis en brengt Hij je via die weg met Hem thuis in Gods nieuwe wereld.

Ben je bereid om je kruis te dragen
en bereid om Mijn weg te gaan?
Ben je bereid om je leven te geven
en om in Mijn dienst te staan?
En wil je zijn wie Ik wil die je zijn zult
wil je doen wat Ik wil dat je doet?
Wil je gaan waar Ik wil dat je heen gaat
ook al weet je niet waar naar toe?

En al doet het pijn
leg je trots naast je neer
Laat Mij je vormen
naar Mijn beeld meer en meer
En de angst om jezelf te verliezen
leg het in Mijn handen neer
Ik was bereid om Mijn leven te geven
en de weg van het kruis te gaan

Ik was bereid om jouw zonden te dragen
en om in jouw plaats te staan
Ben je bereid om jezelf los te laten
ook al raak je alles kwijt
om in Mij het leven te vinden
en in Mij jouw zekerheid?

© Marcel Zimmer