

“Lees je Bijbel nog een keer” zondag 17 september 2017

Leiden Opstandingskerk

Welkom bij het gespreksgedeelte van de startzondag.

We willen met elkaar spreken over het Woord van God en hoe je* de omgang met de Heer door het lezen van Zijn Woord vormgeeft. Dat doen we door eerst op twee manieren kort een Bijbelstudie met elkaar te doen en daarna door te spreken over hoe we Bijbel lezen ervaren en hoe dat in ons (dagelijkse) leven van betekenis is.

Het kan helpen om de Bijbel eens op een andere manier te bestuderen dan je gewend bent. Daarom gebruiken we twee wat minder bekende Bijbellesmethoden om dat eens te ‘beproeven’. Beide willen we in tijd beperken tot 15 minuten, zodat we daarna tijd genoeg hebben om met elkaar te praten over de plek van Gods Woord in ons leven.

** we schrijven overal alleen ‘je’ maar bedoelen ook u*

Bijbelstudiemethode 1: de Zweedse methode [max 15 minuten]

1A Lees het Bijbelgedeelte dat hieronder is afgedrukt en markeer (individueel) met tekens en onderstrepingen wat je opvalt in de tekst:

↑ iets over God

↓ iets over de mens

! iets nieuws

? iets wat niet begrepen wordt



5 min.
individueel

Bijbelgedeelte Matteüs 6: 19-23 (NBV)

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

1B Deel nu met elkaar wat je in dit Bijbelgedeelte is opgevallen.

Bespreek wat je niet begrijpt en kijk of je hier als groep uitkomt.

10 min.
als groep

Het zou mooi zijn als iedereen in de groep iets kan inbrengen.

Schrijf hieronder eventueel voor jezelf op wat je hebt geleerd.

Bijbelstudiemethode 2: de Lutherse methode of 4 x B [max 15 minuten]

2A Lees het Bijbelgedeelte opnieuw (het staat hieronder opnieuw afgedrukt) goed door en beantwoord de volgende vier vragen voor jezelf:

1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (**Bedenken**)?
2. Waarvoor wil ik de Heere **Bedanken**?
3. Wat wil ik aan God **Belijden**?
4. Waarvoor wil ik **Bidden**?

5 min.
individueel

Bijbelgedeelte Matteüs 6: 19-23 (NBV)

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

Hieronder is ruimte om per 'B' je antwoord op te schrijven

2B Kies met elkaar één of twee van de B-vragen en deel met elkaar wat je hierop hebt beantwoord.

Is iemand bij ronde 1 niet aan de beurt geweest, geef dan in deze ronde eerst de ruimte aan deze groepsleden.

10 min.
als groep

3 Delen van persoonlijke ervaring [circa 15 minuten]

3 Bespreek onderstaande gesprekspunten met elkaar. Voorkom dat je de vragen te technisch benadert. Probeer met elkaar het gesprek vanuit je hart te hebben.

- Welke van deze twee manieren om Bijbelstudie te doen spreekt je het meest aan en waarom?
- Ervaar je dat het lezen van het Woord van God je hart raakt? Spreek hier met elkaar over door. Kijk daarbij ook of er verschillen zijn bij jong en oud.
- Deel met elkaar of en hoe het Woord van God (het lezen ervan en het eruit leven) een rol speelt in je persoonlijke leven.

15 min.
als groep

Ruimte om voor jezelf enkele inzichten op te schrijven

Ter afsluiting:

Vraag voor jezelf: je hebt nu twee Bijbelstudiemethoden geprobeerd en hierover met elkaar gesproken, hoe heb je dit ervaren? Heeft het je nieuwe inzichten opgeleverd?

We willen je uitdagen om op zoek te gaan naar een manier die voor jou werkt! Er zijn meer methodes om Bijbel te lezen dan je weet en het verlangen, de motivatie en het resultaat kunnen echt groeien als je vindt wat bij jou past.

Op www.cgkleiden.nl/bijbelstudie is meer informatie te vinden over verschillende methoden van Bijbelstudie. Zit je nog niet op een Bijbelkring en zou je dit willen? Mail dan naar kringen@cgkleiden.nl