

Gelukkig dat onze Heer Jezus terug in de hemel is, - voor Hemzelf... én voor ons! Daar is Hij thuis, en wij dus ook.

Dat 'dus' blijft bijzonder. Dat wij door het geloof niet-los-van-Jezus-verkrijgbaar zijn. Wij bestaan niet zonder Hem. Hij nam ons mee... in zijn sterven, in zijn opstanding én in zijn hemelvaart. Dát bepaalt wie wij zijn... in de toekomst, maar ook nu.

Terug thuis bij de Vader

Het is één beweging: van de stal naar hemelvaart. Jezus daalde neer van de troon... om mens te zijn. En Hij keerde weer terug naar de troon. Één beweging, maar *geen vloeiende* beweging. Het ging via het kruis en het graf, waar Hij de dood overwon. Zó keerde Hij terug. En dat blijft zichtbaar: toen Hij naar de hemel ging, zegende Hij zijn leerlingen met geheven handen... Aan die handen liet Hij zich na zijn opstanding herkennen (Lucas 24:40, 50-51). En in de hemel ziet Johannes Jezus: als een lam dat staat en eruit ziet alsof het geslacht is (bijv. Openbaring 5:6).

Johannes 14

We denken bij het 'huis van mijn Vader' misschien snel aan de hemel. Maar in Johannes' evangelie heeft Jezus het al eerder over het huis van zijn Vader. Toen bedoelde Hij de tempel. Daar wilde God zich laten vinden. Daar liet Hij zich ontmoeten. Daar mocht je thuiskomen bij God. In Gods aanwezigheid. Aan Gods hart. Thuis bij God.

Er werden in de tempel in Jeruzalem *eindeloos* veel offers gebracht werden. Offers die vooral bedoeld waren als teken van Gods vergeving. Maar... die offers in de tempel, dat leek echt eindeloos. Wanneer was er blijvend plaats in het huis van de Vader? Wanneer was er genoeg geofferd?

Dat is nu precies waarmee Jezus zijn leerlingen troost: 'Ik ga sterven om daardoor te zorgen dat er voor altijd

Vraag 46

Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel?
Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Vraag 47

Is Christus dan niet bij ons tot aan de voleinding van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft?
Christus is echt mens en echt God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest verlaat Hij ons nooit meer.

Vraag 48

Maar als de menselijke natuur niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden?
Beslist niet. Want zijn godheid kan door niets ingesloten worden en is overal tegenwoordig. Daaruit volgt dat deze godheid wel buiten haar aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

Vraag 49

Wat is voor ons de waarde van de hemelvaart van Christus?
Ten eerste is Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om voor ons te pleiten. *Ten tweede* hebben wij in Hem ons vlees in de hemel tot een onderpand, dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich nemen zal. *Ten derde* zendt Hij ons zijn Geest als tegenpand; door zijn kracht zoeken wij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is.

Lees de Bijbel: Lucas 24:50-53; Johannes 3:12-14; 6:62; 8:14 en 21; 13:3, 33 en 36; 14:4-5 en 28; 20:17; Handelingen 1:1-11; Romeinen 6:1-14; 8:34; Filippenzen 3,20; Kolossenzen 3 (vooral vers 1-4); Hebreeën 4:14-5:10; hoofdstuk 7-10, vooral 9:24. **Lees de belijdenisgeschriften:** Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26.

plaats genoeg is aan Gods hart'. Dáárom ging Hij heen, door de dood en de opstanding heen... terug naar zijn Vader.

Hoe kan dat?

Als Jezus terug thuis bij zijn Vader is, kan Hij dan tegelijk ook bij ons zijn? Hij kan bij ons zijn door zijn Geest, die Hij met zijn Vader naar ons toezond.

Jezus is God én mens. Hoe Hij dat tegelijk allebei kan zijn, gaat ons besef te boven. Hij werd mens en heeft zich toen a.h.w. leeggemaakt van zijn godheid (Filippenzen 2:7). Dat was zijn vernedering. Tegelijk bleek bij zijn opstanding dat Hij Gods Zoon is (Romeinen 1:4). *Hij werd mens en bleef God.*

Ons ten goede...

Als we door het geloof met Jezus verbonden zijn, bepaalt Hij wie we zijn en zullen zijn.

➤ Pleitbezorger

Jezus pleit voor ons (Romeinen 8:34). Dat betekent dat er geen veroordeling meer voor ons is. God spreekt ons vrij van al onze ongerechtigheden... dankzij Jezus die Hem het offer van zijn leven aanbiedt. God de

Vader heette zijn geliefde Zoon welkom thuis. En dat betekent dat Hij *ook ons* welkom thuis heet. Thuis zijn, je thuis weten bij de Vader... Dat mogen we geloven en gaandeweg, dankzij de Heilige Geest, steeds meer leren beseffen.

➤ Kwartiermaker

Jezus garandeert onze plek in het huis van de Vader, door daar plaats te maken. Als alles gereed is, komt Hij ons halen. Hij is onze garantie. Zoals je kunt zeggen: 'Als het hoofd boven water is, is het hele lichaam gered'.

➤ Koersbepaler

Jezus Christus maakte de weg voor ons vrij om (op)nieuw te leven met God. Vanuit de hemel zond Hij met de Vader de Heilige Geest. De Heilige Geest leert ons dat nieuwe leven... door ons telkens te richten op Jezus. De koers van ons leven is op Hem gericht!

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl