

Kun je geloven zonder het geloof te beleven?

Volgens de Bijbel niet. Geloven is niet alleen 'weten' maar ook 'vertrouwen' (vgl. Zondag 7 van de catechismus). Vertrouwen op wat God ons zegt, dát is geloof in actie. Dat is het geloof beleven! Maar hoe kóm je nu tot dat vertrouwen? En hoe blijf je vertrouwen?

Geloven als relatie

God zoekt een relatie met mensen. Mensen die Hij geschapen heeft om voor altijd met Hem te leven, maar die zijn liefde hebben geminacht en zichzelf tot zijn vijanden hebben verklaard. God zoekt een relatie met... vijanden.

Zijn liefde bracht Hem ertoe om zelf schepsel te worden. En Gods Zoon werd mens in Jezus van Nazaret, de zoon van Maria. Zo kon Hij de schuld van de wereld voor zijn rekening nemen... en Hij deed het. En God zijn Vader rekende Hém erop af. Maar Hij aanvaardde ook het offer dat zijn mens geworden Zoon bracht: Hij wakte Hem op uit de dood. De relatie tussen God en mens was hersteld!

Op het herstel van die relatie is God nog steeds uit. Door de Heilige Geest is Hij continu bezig om mensen weer te gaan laten horen bij die relatie tussen de Vader en de Zoon. Zodat de liefde van de Vader en de Zoon ook weer door jou ontvangen zal worden. En dat gebeurt als je je gaat toevertrouwen aan Jezus Christus.

Tot geloof komen

Maar hoe kom je zover, dat je dat gaat beleven? Dat doet de Heilige Geest door het Woord van God. Dardoor overtuigt Hij je. Niet zo dat je in niet in de eerste plaats alles begrijpt. Maar wel zo dat je zeker gaat weten dat het waar is wat God zegt, wat Hij deed. Dat God betrouwbaar is. En de Heilige Geest werkt eropaan dat je niet anders meer wilt dan je vertrouwen ook echt op God en de Here Jezus te stellen.

Je ziet het gebeuren in Handelingen 10. Petrus brengt het evangelie. Hij vertelt maar 'gewoon'. Maar wat hij vertelt zijn Gods eigen woorden. Dat Hij ons roept en terug wil en ons wil vergeven. Dat Hij

Heidelbergse catechismus - Zondag 25

Vraag 65 *Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan?*

Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.

Vraag 66 *Wat zijn sacramenten?*

Sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels, die God ingesteld heeft om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie nog beter te laten begrijpen en te verzegelen. Deze belofte houdt in dat Hij ons om het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en eeuwig leven uit genade schenkt.

Vraag 67 *Hebben het woord en de sacramenten beide als doel ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van ons heil?*

Inderdaad, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en bevestigt ons door de sacramenten, dat ons volkomen heil rust in het enige offer van Christus, dat voor ons aan het kruis gebracht is.

Vraag 68 *Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond ingesteld?*

Twee, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal.

Lees de Bijbel: *Tekenen en zegels van God* Genesis 9,13 en 17,10; Jesaja 54,9-10; Matteüs 28,18-20; Lucas 22,1-20 (19-20); Handelingen 2,42. *Gods Woord als hét instrument van de Heilige Geest* Psalm 78,3-8; Handelingen 2,42 en 10,34-48; Romeinen 10,14-17; Hebreëen 4,12; 2 Petrus 1,19-21; Openbaring 19,10. *God doet zijn trouw ervaren/beleven* Psalm 77 (vooral vers 12-13) en 119,49-56; Romeinen 5,1-11; Hebreëen 6,13-20; 2 Petrus 1,2; 1 Johannes 1,1-4 en 3,1-3.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 29 en 33.

daarvoor al het nodige heeft gedaan en het grootste offer niet uit de weg ging. Dat Jezus stierf én opstond uit de dood. En dat God zo zelf ons zijn reddende hand uitsteekt.

Door die verkondiging vernieuwt de Heilige Geest mensen. Zo eenvoudig. En zo echt. Het Woord van God is voor ons van levensbelang. Om vertrouwen te leren en tot geloof te komen.

Het geloof (be)leven

Naast zijn Woord gebruikt de Heilige Geest ook sacramenten. Dat zijn tekens en zegels, waardoor God zich op een heel bijzondere manier aan ons bewijst. Kenmerkend voor een sacrament is dat het nooit zonder het Woord kan. Het Nieuwe Testament kent twee sacramenten, door Jezus Christus zelf ingesteld: de doop en het avondmaal. Maar die tekenen/rituelen zijn zonder het woord dat erbij hoort

zonder betekenis. Iemand overgieten met water zegt niets. Maar als dat water in Gods naam een teken wordt van de vergeving van de zonden door het bloed van Jezus, is het teken veelzeggend.

Het sacrament is niet alleen een teken, dat ergens naar verwijst. Maar door dat sacrament bevestigt God zelf zijn liefde aan ons. De beleving daarvan gaat niet zonder geloof. Alleen daardoor kun je Gods liefde ontvangen en beantwoorden. Maar... of wij nu geloven of niet, aanvaardden of niet: het sacrament is Gods teken, teken van zijn liefde. Het sacrament zegt op een tastbare manier wat God tegen je wil zeggen.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

archief van hand-outs: www.cgkleiden.nl