

Dáárom geloof ik

15 januari 2017

Jij gelooft in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Wat heb je dáár nu aan?! Mensen om ons heen die niet geloven wachten op ons antwoord, - uit oprechte interesse of in een poging ons geloven belachelijk te maken. Maar een antwoord op die vraag geven is ook voor onszelf verhelderend. Mag ons helpen met (nieuwe) overtuiging te zeggen: Dáárom geloof ik!

Fijn voor je als je steun hebt aan je geloof... Geloven kan je troost geven. Of nieuwe moed om door te gaan. Het geeft je een doel in je leven. En misschien wel antwoorden op de vragen waar je mee zit. Dat wordt je gegund door de mensen om je heen. Maar het doet ze er dan niet toe of zegt een gelovige christen, Jood, moslim, hindoe of wat ook maar te zijn.

De catechismus laat al dit soort dingen (die je inderdaad over allerlei godsdiensten en religieuze ervaringen kunt zeggen) achterwege. En hij zegt in één machtige volzin waar het in het christelijke geloof om gaat. *'In Christus ben ik voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven.'*

God verklaart rechtvaardig - door Jezus

God gaf Jezus prijs om onze zonden en wekte Hem op omwille van onze rechtvaardiging (Romeinen 4,25). De grootste verrassing in onze geschiedenis! God kwam in zijn Zoon naar ons toe. En zijn Zoon, Jezus Christus, liet de schuld van de wereld op zijn rekening overboeken. Hij werd 'het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt' (Johannes 1,29).

God verklaart rechtvaardig - door het geloof

Geloven is vertrouwen. Is je met je zonden toevertrouwen aan het Lam van God. In Leviticus 1,4 vinden we hier een prachtig voorbeeld van: 'Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening'. Door je hand op zijn kop te leggen, draag je als het ware jouw zonden aan het lam over. Zo komt Jezus voorbij.

Heidelbergse catechismus - Zondag 23

Vraag 59 *Wat hebt u er nu aan, dat u dit alles gelooft?*

Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Vraag 60 *Hoe bent u rechtvaardig voor God?*

Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.

Vraag 61 *Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent?*

Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben. Maar alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God. En alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot mijn eigendom maken.

Lees de Bijbel: over de rechtvaardiging door het geloof: Psalm 32,1-5//Romeinen 4,5-8; Jesaja 7,9b; Johannes 3,36; Romeinen 1,17 en 3,21-5,21; 1 Korintiërs 1,30-31; 2 Korintiërs 5,19-21; Galaten 2,15-3,29; Efeziërs 2,8-9.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22 en 23; Dordtse Leerregels II, verwerping van de dwalingen 4.

Gods genade én onze verantwoordelijkheid: <http://vimeo.com/31267063>

Als het Lam dat zich voor de zonden liet slachten. En staat bij je stil en vraagt je om je hand op zijn kop te leggen.

Alleen door Jezus worden we gered. Maar we moeten ons wel door Hem *laten* redden, - dat is letterlijk onze enige redding. Dat is geen prestatie van ons, of zoiets. In *Romeinen 4* blijkt hoe Abraham alleen door het geloof rechtvaardig voor God kon worden. God beloofde hem redding door zijn nakomelingen. Maar veelzeggend staat er in vers 18 dat hij en Sara onvruchtbaar waren geworden. Letterlijk niets kon Abraham aan zijn behoud bijdragen. Maar rechtvaardig voor God worden kunnen wij dan ook nooit door zelf iets bij te dragen. Dat kan God alleen (vers 21). Daarom kan alleen gelovig vertrouwen op God die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt, ons redden.

Dáárom geloof ik!

Op het moment dat ik tijdens mijn leven een beroep op Jezus doe om mijn advocaat,

mijn zaakwaarnemer te zijn, laat God mijn zaak nu al voorkomen (nu het nog tijd van genade is!). En alle (terechte!) aanklachten zullen worden behandeld. Maar op het moment dat mijn schuld onomstotelijk is vast komen te staan, stapt Jezus naar voren en zegt tegen zijn Vader: Vader, Ik heb voor Hem betaald. Hij heeft zijn lot aan mij verbonden. Reken hem toe wat ik heb verdiend. En de Vader verklaart mij rechtvaardig om wat Jezus voor mij gedaan. En zijn uitspraak over mij is: *'Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt!'*

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl