

Gods watermerk

7 mei 2017

'...en wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand op mijn voorhoofd leggen, daar waar het water van de doop is gesprekend, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham.' – Maarten Luther

... Word je dan gered door de doop? Nee, redding komt door iets waarvan de doop Gods watermerk is.

Gods watermerk is een naam

Gedoopt worden 'in de naam van' wil zeggen dat je door de doop onder de zeggenschap komt van Hem in wiens naam je gedoopt wordt. Iemands naam is in de Bijbel iemand zelf (vgl. Exodus 34,5-7). Als God zijn naam over Israël uitroept, betekent dat dat Israël zich Gods eigendom mag weten (vgl. Jesaja 63,19).

Gedoopt worden in de naam van Jezus Christus is dus een teken van de verbondenheid aan Christus. Wie gedoopt wordt in Christus is dus altijd en overal op Hem aangewezen en staat onder zijn zeggenschap en zorg.

De doop is een teken van de drie-enige God. Een bewijs van zijn trouw en liefde, zijn genadige vriendschap. Het is een teken daarvan. Het teken bewerkt zelf niets maar is een geschenk en bewijs van Gods liefde en trouw. Zoals ook een trouwring zelf niet voor liefde zorgt maar een bewijs van de liefde is. Het watermerk dat God als bewijs geeft, laat een naam zien: Christus. Door Hem bewijst de drie-enige God zijn liefde en genade.

Gods watermerk is een teken

Romeinen 6: De doop is géén teken van ons geloof naar God. Het is een teken van wat God voor ons deed. Waar wij helemaal niet eens bij betrokken waren; vgl. Romeinen 5,8: 'Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.'

Vraag 69 *Hoe wordt u in de heilige doop onderwezen en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus aan het kruis u ten goede komt?*

Christus heeft het waterbad van de doop ingesteld en daarbij beloofd, dat ik met zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben. Dit is even zeker als ik gewassen ben met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt.

Vraag 70 *Wat betekent: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?*

Dat wij van God vergeving van de zonden hebben uit genade, om het bloed van Christus, dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder ook, dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven.

Vraag 71 *Waar heeft Christus ons beloofd dat Hij ons even zeker met zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?*

In de instelling van de doop, die zo luidt: Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Matteüs 28:19. En: Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden, Marcus 16:16. Deze belofte wordt herhaald waar de Schrift de doop het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden noemt, Titus 3:5; Handelingen 22:16.

Lees de Bijbel: Matteüs 28,18-20; Marcus 16,16; Handelingen 22,16; Romeinen 6,1-14; 1 Korintiërs 6,11; Galaten 3,26-27; Efeziërs 5,26-27; Kolossenzen 2,11-15; Titus 3,4-5; 1 Petrus 3,21

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 33 en 34.

Leestip: ds. H. Korving, U komt de belofte toe en uw kinderen. *De kinderdoop in bijbels licht*; Bert Loonstra, Het badwater en de kinderen. *Gedachten over de doop*; artikel van dr. J.P. Versteeg, *De doop in het Nieuwe Testament*, in: prof. dr. W. van 't Spijker e.a. (red.), *Rondom de doopvont*, 9-133. Dit artikel is te downloaden via www.cgkleiden.nl - > actueel -> hand-outs en bijbelroosters.

De doop laat de eenheid met Christus zien. Die eenheid met Christus betekent (dat *betekent en verzegelt* God door de doop) dat zijn sterven en opstanding jouw sterven en opstanding zijn.

De doop is dus geen teken van ons geloof, maar van wat God in Christus deed.

Tegelijk kan de doop *niet zonder geloof* (vgl. Marcus 16,16 e.a.). Romeinen 5,1: 'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus'. Net zomin als de besnijdenis zonder geloof en een levende relatie met God kon (vgl. Gods spreken over het 'besnijden van je hart', Jeremia 4,4).

Gods watermerk is een oproep

De catechismus zegt: 'Verder ook, dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven'. Dat is precies waarover Romeinen 6 gaat. De doop mag en moet je doen

focussen op Christus. Op zijn dood en opstanding. Dat doet je beseffen: ik ben met Christus gekruisigd. Maar ook met hem opgestaan... om voor God te leven.

Het nieuwe leven is een groeiproces. Waarbij aan de ene kant het besef mag groeien wie je in Christus mag zijn. Wat je tegelijk door de kracht van de Heilige Geest aanzet om altijd en overal voor God te leven. **Vers 12 van Romeinen 6 volgt in één adem op vers 11!!!** Het gaat om wat in Galaten 2,19-20 staat: 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.'

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

archief van hand-outs: www.cgkleiden.nl