

Bijbelrooster bij de voorbereiding op de avondmaalsviering

maandag – Marcus 7,1-23

Het geloof van de vrouw uit Syro-Fenicië is nogal een tegenstelling met wat Jezus hier tegen de Farizeeën en schriftgeleerden moet zeggen. Wat betekent *‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij’*?

dinsdag – Marcus 10,46-52

Gebed als ‘volhouden’ vind je ook bij Bartimeüs. Herkent u het (moeten) volhouden in uw eigen gebed?

woensdag – Matteüs 6,1-15

Avondmaal vieren is je toevertrouwen aan de Heer Jezus én tegelijk je geven aan elkaar. Avondmaal vieren zonder bidden kan niet en bidden zonder elkaar te vergeven (vers 14-15) ook niet. Betrek dit vandaag in uw gebed.

donderdag – Jesaja 1,10-20

Er kunnen ook andere redenen zijn dat God ons bidden niet hoort. Ons leven moet passen bij ons bidden. Hoe hoort God u bidden?

vrijdag – Marcus 15,25-39

Jezus, Gods eigen Zoon, werd niet geholpen door zijn Vader toen hij aan het kruis plaatsvervangend voor ons leed. Sterker nog, hij moest vragen *‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’*. Dat deed hij, *‘opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden’*. Dank hem vandaag voor zijn lijden.

zaterdag – Psalm 16

Denk na over de belofte in vers 11. Brood en wijn in het avondmaal smaken naar *de overvloedige vreugde in Gods nabijheid*.