



Liefde is... elkaar de voeten (laten) wassen

Bespreking wijkavond

DE TOON VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE VOETWASSING IN JOHANNES 13 WORDT GEZET DOOR DE

OPENINGSZIN. *'Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.'*

Liefde tot het uiterste, hoe ziet die eruit?

De laatste maaltijd die Jezus voor zijn sterven met zijn leerlingen zal hebben, begint met de situatie dat Hij én zijn leerlingen met vieze voeten aan tafel liggen. Dat is op zich niet zo bijzonder. Mensen liepen daar in open schoenen. En je voeten wassen of laten wassen was een heel normaal gebruik. Tegelijk is het een werkje voor de minst belangrijke. Een slavenklusje.

Terwijl zijn leerlingen met vieze voeten zich er te goed voor voelen om voeten te wassen, staat Jezus op. Heel gedetailleerd laat Johannes ons weten wat er gebeurde. * De Heer Jezus staat op, * legt zijn bovenkleed af, * doet een slavenschort aan, * doet water in de waskom... * en gaat de voeten van zijn leerlingen wassen.

De koning van alle koningen, Gods Zoon, legt zijn heerlijkheid af. Dat deed Hij al toen Hij kind werd in de voerbak in Betlehem. Een neergaande lijn. Dát laat Hij nu ook zien: Hij

kwam om zichzelf te vernederen. Hij de hoogste werd de minste... Voor hen, zondaren die ze zijn.

Jezus: "Hoe Ik hier Mijzelf voor jullie leeg maakte, vernederde, een slaaf werd... Dat deed Ik om jullie van dienst te zijn. Dat Ik een slavenschort aandeed om jullie vieze voeten te wassen, is omdat er voor Mij geen werkje te smerig is, geen last te zwaar... om jullie Redder te worden. Ik verneder me tot het uiterste! Tot aan het kruis, waar Ik naakt mijn leven geef tot verzoening van jullie zonden!"

God gaat hier voor zondaren door de knieën!

Jezus vraagt: *'Begrijpen jullie wat ik jullie gedaan heb?'*. Ja, later zullen ze het pas echt begrijpen. Maar deze woorden zijn niet voor niets opgeschreven. Ze gelden juist áls het begrepen is, - voor nu.

Dan zegt Jezus: *'Als ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moeten je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen.'*

Als je je door Jezus hebt laten dienen, kan en mag het niet anders zijn dan dat je ook zelf bereid bent elkaar van dienst te zijn. Dat zal te merken zijn, - in je dagelijkse omgeving en niet minder in de kerk. ***Ik wil je van harte dienen en als Christus voor je zijn...***

Johannes 13,1-17

1. Petrus is eerst niet van Jezus' voetwassing gediend. Begrijp je voor jezelf de reden van zijn weigering?
2. In vers 12 vraagt Jezus: *'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?'* Wat betekent het voor jou/u dat Jezus zich zó ver heeft gegeven?
3. Dat Jezus de voeten van zijn leerlingen waste, deed Hij niet alleen vóór hen. Maar Hij deed het hen ook vóór, als een voorbeeld: om elkaar zo vergaand te dienen. Dat dienen zou daarom ook herkenbaar moeten zijn in zijn gemeente in de Opstandingskerk...
* *Wat is jouw dienst in de gemeente? Of wat zou die kunnen zijn?*
* *Wat is de dienst vanuit de gemeente aan jou? Of wat zou die kunnen zijn?*