

Velen geloven dat er iets meer moet zijn tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien. Maar met zo'n iets kun je toch geen relatie hebben? Daar kun je je toch niet echt veilig bij weten?

De catechismus spreekt heel *persoonlijk* over God, met *vertrouwen, dankbaar, hoopvol...* Over God die alles geschapen heeft en die we door te geloven in Jezus Christus *onze Vader* mogen noemen. Dat is op-en-top relatie.

Maar kun je dat wel zeggen, dat God je Vader is die je voor eeuwig en altijd onder zijn hoede neemt, voor zijn rekening?

Jesaja 40 - Hoe groot bent U...

Er is veel te zien als je de wereld en haar omgeving bekijkt. Om stil van te worden. Bergen en zeeën. Kristallen en gesteenten. En wat te denken van het leven? Planten en gewassen. Koraalriffen en dieren. Menselijk leven. Je kijkt je ogen uit.

'Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellenmaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgemast, de heuvels met balans en gewichten?' vraagt Jesaja.

Wie?! En Jesaja noemt één naam: de HEER, de God van Israël: Ik-ben-die-Ik-ben. Hij!

Begrijp je dat? En begrijp je dan ook wie en hoe en wat Hij precies is? Natuurlijk niet! De HEER vraagt het zelf: *'Met wie wil je Mij vergelijken? Aan wie ben Ik gelijk te stellen...?'*

Jesaja 40 - ...in uw genade?!

Israël is in ballingschap in Babel, als gevolg van de breuk tussen God en hen. Het was de straf voor hun overtredingen.

En Israël in ballingschap is blijkbaar vermoeid, uitgeput van alles. Van hun verleden. Van het heden. En van de toekomst. Want zal het ooit nog echt

Vraag 26 *Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde?*

Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft en deze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert, om zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is.

Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal zorgen voor alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij doen medewerken ten goede. Want Hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader.

Lees de Bijbel: Genesis 1,26-28; Psalm 8 en 19; Jesaja 40,27-31; Matteüs 21,1-17; Romeinen 8,18-39; Hebreëën 2,6-18.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 12.

wat kunnen worden met hen? Ze zeggen: *'Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht'*. Is er voor hen nog toekomst met God?

Maar God wil Israël duidelijk maken: Ik wil je genadig zijn, Israël. Je zonden vergeven. Je bij Me terug laten komen. Ik wil je bevrijden. *En... Ik kan het ook.* De machten die je gevangen houden, kunnen het van Mij nooit winnen. Ik ben het, de machtige Schepper, zie je?! En Ik ben er... voor jullie!

Je kunt je vergapen aan Gods grootheid. Je nietig voelen. Ziet God mij wel staan? Helemaal in het besef dat jij door jouw zonden deze God hebt onteerd en zijn terechte straf hebt verdiend.

En toch... wil Hij zo zijn: zo sterk. En zo goed en genadig, dat Hij ons weer tot zijn kinderen wil maken en ons nu en voor eeuwig meer dan veilig wil laten zijn.

Dat wil de HEER Israël laten belijden. Met hun mond én hart. Dat ze zeggen: zo is Hij! Én: zó vertrouw ik me aan Hem toe.

Zie, U wilt mijn Vader wezen

Als je op Golgota kijkt en bij het open graf in de hof van Jozef van Arimatea, waar Jezus de dood overwon, zie je nog meer Gods grootheid. Dan zie je zijn liefde. Hoe Hij je kent en wil kennen. Een eeuwige relatie met je weer aan wil gaan. Je weer de zijne wil laten zijn.

De Vader van onze Heer Jezus Christus wil om Christus' wil ook onze Vader zijn.

Trouw als geen ander

Wij *zien* Gods zorg en onderhouding van de schepping. Er is zoveel goeds: God zorgt.

Maar waarom grijpt God niet in, als er onrecht is. Waarom worden weerlozen zo dikwijls het slachtoffer van (natuur)geweld, God? We begrijpen zoveel niet. Deze wereld is stuk, kapot gegaan door onze schuld. En tot er een nieuwe aarde en hemel is, zullen deze dingen er zijn.

Tóch is God te vertrouwen als geen ander... Hoe zouden we Hem blijven verwijten, als we zien hoe Hij in zijn liefde zijn Zoon liet ondergaan in onze ellende?! Daar vinden we grip om ons tóch aan Hem toe te vertrouwen. Want Hij is een *almachtig God en een getrouwe Vader!*

Check:

<https://www.youtube.com/watch?v=K6bEIVT5QVU> (Galactische aanbidding)

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071-2000 120 / 06-30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl