

**De catechismus opende met een geweldige belijdenis: Mijn troost in leven en sterven is, dat ik met lichaam en ziel zowel in leven als in sterven niet meer van mezelf ben, maar van Jezus Christus...**

Zo'n belijdenis maakt nieuwsgierig. Tijd voor wat vragen... En dan kan het niet anders, dat wordt een heel persoonlijk gesprek. Vertel eens, waarom is Hij zó belangrijk voor je?

### De Heidelbergse catechismus

De catechismus werkt de openings-belijdenis door allerlei vragen uit. De vraag 'waarom we de Here Jezus nodig hebben', wordt beantwoord in de zondagen 2 tot en met 5. Dat gaat over de kennis van onze ellende. Over hoe God door Jezus Christus verlossing heeft gemaakt en hoe wij daarin persoonlijk mogen delen, gaat het in de zondagen 6 tot en met 31. Het antwoord op de verlossing is een leven voor God in dankbaarheid voor die verlossing. Daarover gaan zondagen 32 tot en met 52.

### De wet van God...

Door Gods wet ontdekken we waarom wij de Here Jezus nodig hebben. In de Bijbel wordt met 'de wet' soms 'de Tien Woorden' bedoeld. Maar soms ook 'de boeken van Mozes': Genesis tot en met Deuteronomium. Als de Here Jezus het heeft over 'de wet en de profeten', bedoelt Hij het hele Oude Testament. De kern van het Oude Testament is blijkbaar liefde! Liefde voor God met alles wat in ons is. En liefde voor onze naaste, evengoed als voor onszelf.

### ...over liefde gesproken

Voordat God om onze liefde vraagt, heeft Hij zelf zijn liefde aan ons bewezen. De *hele* Bijbel is er vol van, - Oude én Nieuwe

**Vraag 3** Waaruit kent u uw ellende?  
Uit Gods wet.

**Vraag 4** Wat eist Gods wet van ons?  
Dat leert Christus ons in een samenvatting, Matteüs 22,37-40: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

**Vraag 5** Kunt u dit alles volbrengen?  
Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

### Lees de Bijbel:

Deuteronomium 4,5-20; Psalm 119; heel de brief aan de Galaten; Romeinen 3, 6 en 7.

### Belijdenisgeschriften:

Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26.

Testament. Prachtig voorbeeld is de openingszin van de Tien Woorden: *'Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd'*. Hij is de Bevrijder, die het in genade en liefde opnam voor zijn volk.

### Ellende ('uit-landig')

Door ons in Gods wet te spiegelen, ontdekken we onze ellende. Oog-in-oog met Gods liefde en met zijn terechte eis dat wij Hem en onze naaste liefhebben, wordt zichtbaar waar het bij ons mis zit. Wij beantwoorden Gods liefde op zoveel manieren met liefdeloosheid en egoïsme. Zo blijken wij schuldig voor God. Dat wordt duidelijk uit het Oude Testament én uit het Nieuwe. Galaten 3,10 citeert Deuteronomium 27,26: *'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt'*.

Dat we zo'n slecht beeld van onszelf zien, komt niet door de wet. De wet is goed en laat 'alleen maar' zien hoe de zaken er bij ons voor staan.

Hier komt nog bij, dat we onszelf niet kunnen redden door goed ons best te doen of zoiets. Of door de wet tot in de puntjes te houden. Dat kunnen we niet eens, als we het al zouden willen...

### Evangelie = goed nieuws

Dat God ons door zijn wet laat weten dat het er zo met ons voorstaat, is deel van zijn evangelie. En het evangelie is: dat Jezus Christus een vloek is geworden door

onze zonden op zich te nemen en ervoor te betalen aan het door God vervloekte kruis. Daarom is er door het geloof in Hem vergeving en verzoening met God mogelijk. Hierover gaat ook het gesprek tussen Petrus en Paulus in *Galaten 2*.

### Verwonderd?

Beseffen wij (steeds meer) hoe groot Gods liefde en genade is voor zondaren als wij? Als wij letten op Jezus Christus. Hoe Hij leed en stierf op Golgota... En nooit besef ik hoe Hij leed, - de pijn die al mijn zonde deed...

### Leven in dankbaarheid... en Gods wet

Als Gods Geest mij aan mijn schuld ontdekt en mij tot de belijdenis brengt 'ik heb Jezus Christus nodig' en mij leert om in geloof met Jezus te leven, brengt Hij liefde in mijn hart. Liefde voor God. Dan groeien er vruchten (*Galaten 5,22*):

*'de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'*.

En dan staat er direct achter: 'Er is geen wet die dáár iets tegen heeft!' Dan leven we voor God en doen we graag wat Hij in zijn wet zegt.

Christelijke Gereformeerde Kerk  
Aarent Bruunstraat 1 2321 ED Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn  
tel. 023-2 00 00 10  
e-mail: ajvdtoorn@solcon.nl