

Christus, naar wie wij heten

Zondag 17 april 2016

Heidelbergse catechismus - Zondag 12

Dat Jezus van Nazaret de 'Christus' is, betekent dat we in Hem met God zelf te maken hebben.

Gezalfde

Als in de Bijbel iets of iemand gezalfd wordt, gaat het er vaak om God die iets of iemand uitkiest voor een speciale taak. Door het zalven wordt duidelijk dat God *kiest* en dat Hij *in dienst neemt*. En dat Hij iemand uitkiest is soms opvallend te merken doordat de *Heilige Geest* op een bijzondere manier met zo iemand aan het werk gaat. De zalving maakt iemand tot messias, tot christus.

'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien'

Jezus is dé Christus. Hij is door God gekozen en met de Heilige Geest gezalfd. Dat is te merken als Maria van Hem zwanger wordt. En ook na zijn doop in de Jordaan.

Drie ambten

In het Oude Testament werden er mensen namens God gezalfd voor m.n. drie diensten (= een bijzondere taak/opdracht van God). Namelijk voor die van profeet, priester en koning. Wat God voor mensen wilde doen door die diensten (ambten), merk je helemaal bij Jezus *Christus*.

Profeet

Profeten waren door God gekozen en werden door Hem in staat gesteld om namens Hem te spreken. Als Gods woorden worden doorgegeven, *heb je met God zelf te maken*. De Heer Jezus zegt in Lucas 4,17-21 dat ook voor Hem geldt wat in Jesaja 61 staat: *'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd'*.

Priester

Aäron en zijn zonen werden tot priester gezalfd. God wilde vergeven door verzoening tussen Hem en zondaren te laten plaatsvinden door het offer van offerdier. De dood van

Vraag 31 *Waarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde, genoemd?*

Omdat Hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar, tot onze enige Hogepriester en tot onze eeuwige Koning.

Als Profeet en Leraar heeft Hij ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard.

Als Hogepriester heeft Hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost en blijft Hij met zijn voorbede steeds bij de Vader voor ons pleiten.

Als Koning regeert Hij ons met zijn Woord en Geest, en beschermt en bewaart Hij ons bij de verworven verlossing.

Vraag 32 *Maar waarom wordt u een christen genoemd?*

Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving, om:

als profeet zijn naam te belijden,

als priester mijzelf als een levend dankoffer aan Hem te offeren,

en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met Hem over alle schepselen te regeren.

Lees je Bijbel: GEZALFDE: Exodus 30,22-29; 40,9-15; 1 Samuël 16,6; Jesaja 45,1; Matteüs 3,12-4,11; Johannes 17. PROFEET: Deuteronomium 18,15 // Handelingen 3,22-23; 1 Koningen 19,16; Jesaja 61,1-2 // Lucas 4,18-19; Johannes 1,18; Hebreëen 1,1-2. PRIESTER: Exodus 28,41; Exodus 30,30; Hebreëen 5,5-6 // Psalm 2,7 en 110,4; Hebreëen 7-10. KONING: 1 Samuël 9,16; 10,1; 15,1.17; 16,12-13; 1 Kronieken 17,11-14 // Lucas 1,31-33; Psalm 45,8 // Hebreëen 1,8-9; Psalm 2,2 // Handelingen 4,26-27; Psalm 72; Psalm 89,21; Johannes 18,36; 1 Korintiërs 15,25; Openbaring 1,5. CHRISTEN: Handelingen 11,26; 26,28; 1 Petrus 2,5 en 9; 4,16; Openbaring 1,5-6.
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 26.

een offerdier gold voor God als betaling voor de schuld van wie zich tot God bekeerde en berouw toonde. Vergeving via het offer... En dat werd gebracht door de priester.

Dé priester met hét offer

Het bloed van offerdieren kon niet echt de schuld wegdoen. Toch accepteerde God die offers, want Hij nam een *voorschot* op wat Hij eens zou laten gebeuren: dan zou de schuld die de mensen bij God hebben gemaakt écht afbetaald worden. De Heer Jezus is de priester die dat offer zou brengen. En het offer dat Hij bracht overtreft alle andere. Door zijn offer zal iedereen die zich tot God bekeert en een beroep op dit offer doet, Gods vergeving ontvangen. De Vader aanvaarde Jezus' offer als hét middel tot verzoening. Hij maakte Jezus tot Christus! Vgl. Hebreëenbrief.

Koning

Koningen werden door God gezalfd, omdat God via hen over zijn volk (en de wereld!) wilde regeren met zorg, bescherming en zegen. God beloofde dat er uit de familie van David een koning zou komen die voor altijd koning zou zijn. En onder diens regering komt het paradijs weer terug (vgl. Jesaja 11). Als Maria zwanger is van Jezus,

krijgt ze van de engel te horen dat haar kind voor eeuwig koning zal zijn op de troon van zijn vader David...

Een christen heet naar Christus

Dat een christen bij Christus hoort, heeft met veel meer te maken dan alleen met de naam. Je kunt christen heten en het toch niet zijn... Wie terecht christen heet, is door het geloof aan Christus verbonden. Een christen is zo door Christus met God verzoend en een nieuw leven begonnen. Christus is de identiteit van een christen (vgl. Galaten 2,20). Door het geloof aan Hem verbonden, delen we in zijn zalving. Ook wij zijn dan profeet, priester en profeet.

Christen in de kracht van Christus

We mogen alles verwachten van Gods kracht, waarmee Hij Jezus uit de dood opwekte en een plaats gaf aan zijn rechterhand. Met die kracht werkt God in de christenen (Efeziërs 1,18-20)! Via christenen komt Christus ook nu zelf tot

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071-2000 120 / 06-30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl