

Jezus alleen

Heidelbergse catechismus - Zondag 11

Als je wilt vertellen over de liefde van God, kom je vroeg of laat bij Jezus uit. Je merkt in de Bijbel aan alle kanten hoe het om God gaat, maar dat het daarbij om Jezus draait.

Maar juist als je denkt over getuigen over Jezus, kun je merken dat het voor onszelf misschien ook niet altijd even vanzelfsprekend is om te zeggen: Jezus *alleen* is de weg tot God. Want er zijn zoveel godsdiensten. Of moet je zeggen: Jezus is *een* weg tot God?

Waarom is Jezus de noodzakelijke weg tot God?

Jezus is zo belangrijk 'omdat Hij ons redt en van al onze zonden verlost' (HC). Maar waarom maakt dat Hem nu zo belangrijk voor ons?

Om dat te begrijpen, moet je helemaal terug naar het begin. Hoe goed het allemaal begon en hoe verschrikkelijk mis het toen is gegaan tussen God en ons. Dat wij ons uit alle macht tegen Hem verzetten en ons van Hem losmaakten. We haalden God terechte oordeel over ons en raakten voorgoed in de macht van de dood. Het zou nooit meer goed komen als God ons niet achterna gekomen zou zijn. Verrassend! Verbazingwekkend... God deed dat wel! En Hij beloofde redding te zullen sturen. Er zou een mens komen die sterker zou zijn dan de duivel en de dood.

Jezus werd mens

God keek niet van een afstand hoe wij er aan toe waren geraakt. God kwam hoogstpersoonlijk naar ons toe om zelf ons te kunnen redden. Want Hij wist als geen ander: Hij is onze enige hoop. Daarom kwam Jezus, Gods Zoon, als mens. Hij werd een van ons en kwam waar wij al waren. Hij deed toen alles, wat de gevolgen ook waren, om onze redder te kunnen zijn.

Vraag 29 *Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Verlosser, genoemd?*

Omdat Hij ons verlost van al onze zonden, en omdat er bij niemand anders enig behoud te zoeken en te vinden is.

Vraag 30 *Geloven zij dan wel in de enige Verlosser Jezus, die hun behoud en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken?*

Nee, maar zij verloochenen metterdaad de enige Verlosser Jezus, ook al roemen zij met de mond in Hem. Want één van beide: óf Jezus is geen volkomen Verlosser, óf zij die deze Verlosser met waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben wat voor hun behoud nodig is.

Lees de Bijbel: Matteüs 1,21; Lucas 23,38-47; Johannes 6,68-69; 14,6; Handelingen 4,11-12; 10,36; 1 Korintiërs 1,18-31 (30!); Galaten 1,1-12; 5,1-6; 1 Timoteüs 1,15; 1 Johannes 1,5-2,2; 4,14.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 26. Dordtse Leerregels hoofdstuk II. **Leestip:** dr. Benno van den Toren, *Moeilijke vragen over God en Jezus*. Een hulp bij gesprekken over geloven vandaag.

Jezus werd 'vriend van zondaren'

Mensen om Jezus heen gebruikten een soort scheldwoord voor Hem: Vriend van zondaren. Dat is inderdaad typerend voor Hem. Hoeveel verkeerde dingen we ook hebben gedaan, Jezus wil onze vriend zijn. Een vriend die werkelijk alles voor ons doet om ons bij God terug te brengen. Als je op Jezus let ontdek je als nooit tevoren: God wil mij terug!

Door Jezus toegang tot God – Lucas 23

Het voorhangsel is een scheiding; het vertelt over Gods heiligheid en de zonde van de mensen. Alleen via verzoening kon de ontmoeting met God er zijn. En kon Gods zegen weer worden ontvangen.

Op Golgota gebeurt wat symbolisch gebeurde als de hogepriester langs het voorhangsel het allerheiligste binnenkwam om verzoening te doen. Hier brengt Jezus zichzelf als offer. Hij is hogepriester en offerdier tegelijk. Hij offert zijn bloed... voor onze schuld. Zo verzoent God de wereld met zichzelf... door Jezus! Want na die drie uren duisternis scheurt het voorhangsel van de tempel middendoor. De weg naar het heiligdom, naar God zelf, is nu open.

Geen andere weg

Zeggen dat andere godsdiensten evengoed wegen zijn om de mens bij God terug te brengen, is een belediging van wat Jezus deed. Dan zou Jezus voor niets gestorven

zijn. Als de mens anders bij God kan komen, waarom is God dan deze vreselijke weg gegaan?!

Hoe blijkt uit ons leven dat Jezus voor ons de enige weg is?

De Galaten belijden: Jezus alleen. Toch ziet Paulus zich genoodzaakt om heel veel nadruk te leggen op 'Jezus alleen!' En hij doet dat direct aan het begin van zijn brief zo, dat je voelt: er mag ook niets anders zijn dan dit. Vgl. vers 8!

We konden onszelf niet meer redden. Maar Christus heeft (3,13) 'ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons te worden vervloekt'. Hij werd onze redding. Hij alleen. Je wordt niet gered door zelf de wet na te leven maar *alleen* door in Christus te geloven!

Als mensen gaan zeggen dat je behalve je vertrouwen op Jezus Christus te stellen ook zelf nog iets moet gaan doen, dan zet je een streep door: Jezus alleen.

En als je niet meer zegt: Jezus alleen..., dan is Hij het helemaal niet meer. Dat is het grote gevaar. Vgl. Galaten 5,4.

Ook voor ons is de vraag: Is Jezus ook voor ons de enige? Jezus alleen?

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071-2000 120 / 06-30 42 36 20
e-mail: predikant@cgk-leiden.nl