

Als God met me is...

Leerdienst zondag 13 september 2015

Heidelbergse catechismus Zondag 1

Vraag 1 *Wat is uw enige troost in leven en sterven?*

Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle macht van de duivel verlost.

Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen.

Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Vraag 2 *Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost met God te leven en te sterven?*

Drie dingen.

Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn.

Ten tweede hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word.

Ten derde hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar moet zijn.

Lees de Bijbel: Psalm 56; Psalm 61; Psalm 62; Matteüs 10,29-31; Matteüs 16,25; Lucas 5,1-11; Romeinen 5; Romeinen 6; Romeinen 8,31-39; 1 Korintiërs 6,19-20.

Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21 en 22.

Wie veilig een berg wil beklimmen, moet zich eerst goed 'zekeren'. Jezelf verbinden via die zekering aan de berg, is geen belemmering, maar bescherming.

Ons leven vindt pas veiligheid door gezekeerd te zijn aan God.

Grote woorden... grote vragen

In de kerk leren we belijden. We spreken en zingen krachtige woorden en grote dingen: God zorgt. Als Hij met ons is, zijn wij niet bang... Ik mag me veilig weten in Gods hand. Maar soms vertellen omstandigheden iets heel

anders dan: ik ben veilig in Gods hand. Ze doen soms afvragen: ben ik bij God wel echt en goed gezekeerd?

Psalm 56

David moest vluchten voor zijn leven. Maar bij zijn vlucht lijkt hij er allerlei slimmigheidjes op na te houden in plaats van op de Here te vertrouwen. Toch merk je nog iets. In zijn grote nood roept David tot God. Zijn leven staat op het spel... Toch zegt hij dán: *'In mijn bangste uur vertrouw ik op U. Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?'*

Een 'gouden greep'. Want wie op God vertrouwt, wordt niet beschaamd.

Immanuël, God-met-ons

David weet: God is met mij. En dat is een grote verrassing. David is een zondaar. En onze zonden maken een scheiding tussen God en ons. En als je van God gescheiden bent, ben je niet gezekeerd... Toch wil God met David zijn. Het geheim van hoe dat kan, zit in een naam die precies dat bekent: 'God-met-ons', - Immanuël. Een naam die als geen ander past bij de Here Jezus. In wie God ons zijn genade biedt!

Gezekeerd door Jezus, door geloof

Een gelovige... dat is iemand die (vr. 2) weet van zijn schuld voor God; die er iets van beseft hoe erg dat is, dat hij zijn Schepper door zijn zonden heeft beledigd. Maar tegelijk iemand die tot zijn grootste verbazing en dankbaarheid heeft ontdekt dat God in Jezus Christus verzoening maakte en dat hij persoonlijk door het geloof in Christus vergeving en eeuwig leven ontvangt. En tegelijk kan zo iemand zijn geluk daarom niet op en begint een nieuw leven in verlangen om voorgoed voor God te leven.

Verliezen... winnen

We worden van alle kanten opgeroepen om trouw te zijn aan jezelf. Om voor jezelf te kiezen en je eigen keuzes te maken. Maar een christen zegt: ik ben veilig, gezekeerd, omdat ik mezelf aan Jezus ben kwijtgeraakt... Jezus zei: *'Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het*

verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.', Mt. 16,25.

Eigendom

Je mag je door het geloof van Christus weten, zijn eigendom zijn... Omdat Hij zijn leven gaf om je te zekeren aan Gods hart. Jezus heeft met zijn kostbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald. Alles wat je meemaakt, mee moet maken, maak je nu mee als zijn eigendom.

Niet zonder de Vader...

onze haren verliezen we soms. In een kam of door chemo met plukken tegelijk. En toch mag ik dán ook zeggen: Dit weet ik, dat God met mij is. Zelfs dat *'voor wie God liefhebben, wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede'*, Romeinen 8,28.

Overtuigd door de Heilige Geest

De Heilige Geest leert ons Gods beloften geloven en ervaren: ik ben door Christus weer een kind van God. Met Hem zal ik niet verloren gaan, maar eeuwig leven. En daarbij is het doel van Gods vergeving: dat wij door de Heilige Geest weer kunnen en mogen leven tot eer van God!

Of [Eline Rottier]: **Hij leeft met zijn Heilige Geest in mij. Daardoor weet ik wat nu al van eeuwigheidswaarde is (en wat niet). En dat ik zal leven, ook al zal ik een keer sterven. Door de Heilige Geest heb ik zin om het goede te doen en wil ik graag Jezus volgen.'**