

Lucas 14,12-24 - Tijd om te komen. Tijd om te gaan.

Jezus spreekt over de uitnodiging voor Gods maaltijd.

Het is zover... Kom!

Om deel te nemen aan de maaltijd in Gods koninkrijk, is uitstel totaal geen optie. Jezus laat zien dat Gods uitnodiging staat en dat de keus om op die uitnodiging in te gaan nu gemaakt moet worden.

Op een bepaalde manier lijkt Jezus zelf de knecht te zijn die de genodigden laat weten dat het nu tijd is om te komen. Zijn komst, en straks zijn dood en opstanding maken dat voor Gods maaltijd *alle dingen gereed zijn*. De voorbereidingen zijn dan getroffen, want dan is er verzoening, vergeving en herstel van relatie met God... De reactie op die uitnodiging kan geen uitstel lijden.

Voor mij? Nee/ja, dank U!

Scherp laat Jezus de mogelijke reacties zien. Mensen die de uitnodiging aan zagen komen, misschien eerder een vooraankondiging kregen, bedanken (vriendelijk) voor de eer. En wijzen daarmee Gods nodiging af. Anderen, die er (helemaal) niet bij hoorden, worden binnengebracht. En weer anderen, die nog verder weg stonden worden met klem genodigd om te komen. En zij komen. Op uitnodiging van... En ze worden tafelgenoten in Gods koninkrijk!

Het is zover... Ga!

Gods huis moet vol worden. Jezus nodigde uit. Iedereen mocht komen. Mensen die er vanuit zichzelf nooit op zouden rekenen. Die het totaal niet verwachtten. Zij moeten wel gezocht en uitgenodigd worden. Met die opdracht stuurt Jezus zijn kerk vandaag op pad!

Onderweg naar de avondmaalsviering

- Gods uitnodiging staat! Hij nodigt uit om je met Hem te laten verzoenen. Ingaan op die uitnodiging, betekent voorgoed met Hem leven. Hoe werken die twee kanten van de uitnodiging door in je dagelijks leven? Is het verontschuldigen herkenbaar voor je?
- Gods uitnodiging is menens. Zijn huis moet vol worden. Hoe werkt de oproep om iedereen 'met klem uit te nodigen' door in jouw leven? Of: wat doe jij met die roeping?

Bijbelrooster

maandag - Psalm 95

Zet eens op een rij wat over God gezegd wordt. We worden geroepen om voor Hem in aanbidding te buigen. Op welke manier dringt deze psalm u/jou vooral aan om te buigen?

dinsdag - Jesaja 55

Een royaal, genereus en gratis aanbod van de Here. 'Luister aandachtig naar Mij... en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.' Probeer eens uit dit hoofdstuk te ontdekken wát God je allemaal geven wil. Kom! Luister! Eet!

woensdag - Psalm 40

Wat de HEER in zijn genade gedaan heeft en doet, laat je met stomheid versteld staan (vers 6). *Herken je dat?* Tegelijk is er in deze psalm ook een andere beweging: toch zwijg ik niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp (vers 10-11). *Herken je dat?*

donderdag - Johannes 3,22-30

De vreugde van Johannes was dat Jezus meer en meer in het middelpunt stond. Hij zag zichzelf als de vriend van de bruidegom, die als doel heeft dat de bruid



2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, mijn maskers en mijn ijdelheid – O Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U, die mij bemint, bij wie mijn ziel genezing vindt – O lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – O Lam van God ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn: uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – O lam van God, ik kom.

6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan: O Lam van God, ik kom.

en de bruidegom samenkomen. Geen ander levensdoel dan dat anderen Jezus vinden...

vrijdag - Lucas 22,14-20

Jezus verlangde naar deze laatste Pesachviering met zijn leerlingen. Want tijdens deze maaltijd stelde Hij het Avondmaal in. En Hij wist dat deze maaltijd een vervolg zal vinden in het koninkrijk van God. Dáár zullen zijn gelovigen als Gods genodigden eten en drinken. Het avondmaal smaakt naar meer...

zaterdag - Openbaring 19,1-10

Gelukkig ben je als je genodigd bent voor het bruiloftsmaal van het Lam. Laten we blij zijn en jubelen en God de eer geven. Nu al.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkkleiden.nl