

Johannes 20,8 – Ik kwam, ik zag, Hij overwon

Dringt het door bij ons... dat we een levende Heer Jezus dienen? Die de dood overwon?! Dat het graf leeg is, omdat Hij leeft?! En dat wij, door het geloof aan Hem verbonden, onze angst en diepe onzekerheid *mogen* loslaten? En onze pijn en wonden *mogen* laten behandelen en *mogen* genieten van de vrede die Hij tot stand bracht?!

Veelzeggend vertelt Johannes dat het nog **donker** was toen Maria uit Magdala naar het graf ging. Dat Jezus leeft is nog lang niet tot haar en de andere leerlingen doorgedrongen. Toen Maria ontdekte dat Jezus' graf leeg was, was er voor haar maar één verklaring mogelijk: zijn lichaam is gestolen. Met dat bericht kwam ze bij Petrus en Johannes.

Zou je iets anders *dúrv*en denken als je daar komt met je ziel onder je arm. Verdoofd door het verlies. *Kan het lege graf iets anders betekenen?*

Bij hun bezoek aan het graf begint bij Johannes het geloof door te dringen dat Jezus leeft.

Als Jezus inderdaad is opgestaan... wát veelbetekenend is dat dan. Voor het leven nu. Voor de dood. Voor de toekomst. Voor hoe het verleden ons wil blijven beheersen.

Jezus leeft! Hij overwon de dood. In Hem gelovend hoef je niet meer te leven in angst, onzekerheid. *Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Hij heeft de toekomst. Het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.*

Onderweg naar de avondmaalsviering

- Jezus leeft! Hoe bepaalt dat uw leven met God?
- Jezus leeft! Hoe bepaalt dat uw leven met anderen?

Bijbelrooster

maandag - Johannes 20,11-18

Opmerkelijk dat Maria Jezus pas herkende nadat Hij haar naam noemde én nadat zij zich nog eens omkeerde en letterlijk en figuurlijk met haar rug naar het graf ging staan. Het laatste wat je met Pasen moet doen is met je rug naar Jezus gaan staan.

dinsdag - 1 Korintiërs 15,1-11

De kracht van Jezus' opstanding zelf ervaren... Gods Geest brengt het te binnen doordat het *verkondigd wordt*. Zo wordt het evangelie ons te binnen gebracht. Zo brengt Gods Geest tot overtuiging en geloof. Die zekerheid van het evangelie wordt ons bij het avondmaal door brood en wijn eens te meer te binnen gebracht.

woensdag - 1 Korintiërs 15,50-58

Jezus' opstanding uit de dood betekent en garandeert het nieuwe, eeuwige leven van zijn gelovigen. Niet alleen doordat er straks een nieuw, onvergankelijk en onsterfelijk lichaam door hen wordt ontvangen, maar ook doordat hun leven hier en nu echt *zín* krijgt door Jezus' opstanding. Wat betekent vers 58 voor hoe u zich mag (gaan) inzetten 'voor het werk van de Heer'?

donderdag - Kolossenzen 3,1-17

Avondmaal vieren betekent belijden dat je van Gods genade alleen wilt leven. Dat betekent ook dat je je geeft en toewijdt

Christus IS NIET
in de wereld **gekomen**
opdat wij Hem zouden
begrijpen,
maar opdat we ons
AAN HEM
zouden vastklampen

Dietrich Bonhoeffer

aan God én aan elkaar. In die volgorde, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat raakt onze levensrichting: leven wij terwijl wij op Christus zijn gericht? Dat zal te merken zijn... voor God en de ander.

vrijdag - Psalm 16

Een Paaspsalm (vgl. Handelingen 2,27-31). Denk vandaag eens na over vooral vers 2 en 11. En geef ze een plaats in uw persoonlijk gebed.

zaterdag - 1 Petrus 1,3-9

Wat heeft God ons door de opstanding van Christus ontzettend veel gegeven en toegezegd. Herkent u iets van de 'onuitsprekelijke, hemelse vreugde' (8). Dank God met de woorden van vers 3.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgk-leiden.nl