

Handelingen 2,41-47 – *De kerk: samen in de naam van Jezus*

Door de heilige Geest tot geloof in de Heer Jezus komen. En dan samen gemeente van Jezus zijn, waar God dagelijks nieuwe gelovigen aan toevoegt. Wat kun je daarnaar verlangen! En tegelijk: dat volgens Handelingen 2 typisch de gemeente van de Heer.

Voor alle duidelijkheid: dat is niet de prestatie van die gemeente. Dat doet de Here God. Maar Hij doet dat overduidelijk via zijn gemeente. Hij schakelt zijn gemeente daar bij in. Die gemeente heeft dan wel vier opvallende kenmerken. 4x **B**.

Bijbellezen

De gemeente was trouw allereerst in 'het onderricht van de apostelen'. In wat zij vertelden vanuit het Oude Testament én wat daarbij doorgaven over Jezus, zijn woorden en daden. Trouw zijn in het Bijbellezen, dus. *Lees je Bijbel, bid elke dag.*

Bij elkaar

De gelovigen zijn door het geloof in Christus echt *samen*. Ze hebben elkaar niet uitgezocht, maar wel erbij gekregen als broers en zussen, om samen God mee te dienen, voor elkaar te zorgen en van elkaar te ontvangen.

Brood breken

De gemeente was ook trouw in het breken van het brood. Dat verwijst naar het avondmaal. Ze aanbidden Christus door Hem telkens te gedenken en zo van Hem te getuigen.

Bidden

De gemeente hield niet op te bidden. God te danken en te vragen

om zegen, leiding, vrijmoedigheid om te getuigen.

Gods Geest maakte de gemeente zó. En zó werd het een gemeente waaraan dagelijks nieuwe gelovigen werden toegevoegd...

Onderweg naar de avondmaalsviering

- Verlangt u ernaar dat de gemeente groeit in het aantal gelovigen? Hoe is dat te merken?
- Waarom zijn de vier B's zo belangrijk om een getuigende gemeente te kunnen zijn?

Bijbelrooster

maandag - Psalm 1

Leren

Vrucht dragen betekent geluk vinden. Je doel (Góds doel) bereiken. Vrucht dragen gebeurt als je leven getypeerd kan worden door vreugde vinden in de wet van de HEER, en je daar dag en nacht in verdiepen.

dinsdag - Psalm 133

Samen

De zegen van Sion, van het leven met de HEER, 'leven voor altijd', die vindt zijn weg in het samen eensgezind leven in de richting van God. Die zegen kom je op het spoor, als je eensgezind bent in de verlegenheid om Gods zegen. Als je samen verlangt om met Hem te leven. En Hem samen nodig hebt.

woensdag - 1 Johannes 4,11-21

Liefhebben

'Als God ons zó heeft liefgehad...': Hoe bewerkt Gods liefde bij u/jou dat jij op jouw beurt God én de ander liefhebt?

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag: een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
uit: Aan uw tafel (Sela)

donderdag - Handelingen 4,23-31

Bidden

Het bidden in de eerst gemeente gebeurde niet alleen trouw en voortdurend maar ook eensgezind (vers 24; vgl. ook Handelingen 1,14). Het is veelbelovend voor ons bidden om te lezen hoe de heilige Geest de bidders vervulde om te evangeliseren.

vrijdag - Handelingen 5,27-42

Evangeliseren

Getuigen van Jezus Christus is blijkbaar *alle moeite waard*. Begrijpt u de vreugde van de apostelen in vers 41? En ook dat ze (vers 42) gewoon doorgingen met getuigen over Jezus?

zaterdag - 1 Korintiërs 11,17-34

Avondmaal vieren doe je samen

Het avondmaal is teken van de eenheid met Christus. Wie gelooft is aan Hém verbonden, je mag Hem eten en drinken. Maar het is tegelijk niet minder ook teken van de verbondenheid met elkaar. Dat laatste ging in de gemeente van Korinte mis. Maar wie zich in het avondmaal aan de Heer geeft, geeft zich daarmee ook van harte aan de andere gemeenteleden.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

Voorganger: ds. Rob van der Toorn
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20
e-mail: predikant@cgkleiden.nl