

# Eeuwige vriendschap - Gods verbond met mensen

12 maart 2017

**De komende leerdiensten zullen gaan doop en avondmaal. Daarbij gaat het ook over het *verbond* dat God gesloten heeft.**

## Liefde komt van één kant

Een verbond zou je kunnen omschrijven als een verbintenis van twee partijen, waarbij die twee partijen ieder de rechten en plichten die bij die verbintenis horen, voor hun rekening nemen.

In de Bijbel sluiten mensen onderling een verbond. Soms als gelijkwaardige verbondspartners (bijv. 1 Samuël 20: David en Jonathan). Maar uit de wereld van het Oude Testament zijn ook verbondsteksten bekend met ongelijke partijen: een machtige koning die een verbond sloot met aan hem onderworpen volken. In zo'n verbondstekst staat wie er een verbond sluiten en welke rechten en plichten er bij dat verbond horen voor beide partijen (zegen en vloek). Kedorlaomer in Genesis 14 was een machtig koning met blijkbaar een afspraak/verbond met aan hem onderworpen volken.

Het verbond dat God met mensen sluit, is ook een verbond tussen ongelijke partijen. Gó d neemt namelijk het initiatief om een verbond te maken.

Typerend voor hoe God een verbond met mensen sluit is **Genesis 15**. God riep Abram, omdat Hij via Abram zijn zegen en redding (vgl. Genesis 3,15) deze wereld wilde laten bereiken. Toen Hij Abram riep (Genesis 12), beloofde God hem een drievoudige zegen: een eigen land, een groot volk als nageslacht en een zegen die goed zal zijn voor de hele wereld door dat nageslacht.

In Genesis 15 vraagt Abram om een bevestiging van die belofte. Dan sluit God een verbond met Abram. Op een manier die duidelijk maakt dat het in dat verbond om *twee partijen* gaat: de HEER én Abram. De bloedstraat die Abram moet maken door de in tweeën gedeelde dieren zegt iets als: als een van ons het verbond breekt, zal hem hetzelfde lot ondergaan als deze dieren. Bij de sluiting

### Genesis 15,17-18a

Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. Die dag sloot de HEER een verbond met Abram.

### Hebreeën 8,6

Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

**Lees de Bijbel:** *Gods verbond in het Oude Testament:* Genesis 9,9-17; 15,7-21; Genesis 17; Exodus 2,24; Exodus 19,4-6; Deuteronomium 30,6; Psalm 105,8-10; Jesaja 54,10; Jeremia 11,1-14; Jeremia 31,31-34; Ezechiël 16; Ezechiël 36,22-32. *Gods verbond in het Nieuwe Testament:* Matteüs 26,28//Marcus 14,24//Lucas 22,20//1 Korintiërs 11,25; Handelingen 3,25; Handelingen 7,8; Romeinen 9,4; 2 Korintiërs 3,6-14; Efeziërs 2,12-22; Hebreeën 7,22; Hebreeën 8-10; Hebreeën 12,24; Hebreeën 13,20.

**Lees de belijdenisgeschriften:** Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 14 en 17.

van het verbond zouden beide partijen dan door die bloedstraat moeten gaan. Het typerende aan het verbond dat God met Abram sluit is dat Hij alleen (door die brandende fakkel) door de bloedstraat gaat. Gó d sluit een verbond. De liefde komt van één kant. Hij alleen is in staat om alle voorwaarden van het verbond te houden. Dat verbond laat God blijkbaar gelden voor Abra(ha)m én zijn kinderen, vgl. Genesis 17,1-7.

## Liefde moet van twee kanten komen

Gó d sluit het verbond. Maar dat wil niet zeggen dat Hij geen liefde van twee kanten bedoelt. Juist wel! Dán zal de mens met wie Hij zijn verbond sluit, ook werkelijk delen in de zegen die God in zijn verbond belooft. Als teken van het verbond gaf God de besnijdenis van jongens. Daardoor kon je zien: de God van Abram belooft ook mijn God te zijn. Het is veelzeggend dat God ook gaat om een 'besnijdenis van het hart': zodat ze de HEER met hart en ziel zullen liefhebben, vgl. Deuteronomium 30,6.

## Liefde die eeuwig duurt

Omdat het volk waarmee God zijn verbond sloot, Gods liefde niet blijvend met hart en ziel beantwoordde, beloofde de Heer het

verbond te *vernieuwen*. Het ging nog steeds om dezelfde zegen. Maar God beloofde in te grijpen, zodat zijn liefde voor de wereld wél beantwoord zou worden en er sprake zal zijn van liefde die eeuwig duurt, tussen God én mensen.

Van dat nieuwe verbond werd Jezus de Middelaar. Als mens onder de mensen beantwoordde Hij Gods liefde volkomen. Hij was de verbondspartner die God zocht in zijn verbond met mensen.

Zonder Jezus zou niemand de zegen van Gods verbond kunnen ontvangen maar onvermijdelijk de gevolgen van de verbondsvloek moeten ondergaan. Maar God, die bij Abram al liet zien dat Hij degene is die het verbond met mensen sloot, nam ook de vervulling van alle voorwaarden van zijn verbond voor zijn rekening. Door zijn Zoon als Middelaar te geven. Jezus stierf voor de overtredingen tegen het eerste verbond (Hebreeën 9,15). Zodat wie door God geroepen is de eeuwige erfenis toch zal ontvangen. Dankzij Jezus dus. Voor wie door persoonlijk geloof bij Jezus gaat horen, is er dus Gods eeuwige verbondszegen, eeuwig leven, eeuwige liefde.

Christelijke Gereformeerde Kerk  
Aerent Bruunstraat 1, Leiden

voorganger: ds. Rob van der Toorn  
tel. 071 - 2000 120 / 06 - 30 42 36 20  
e-mail: predikant@cgkleiden.nl

archief van hand-outs: [www.cgkleiden.nl](http://www.cgkleiden.nl)